



Hubertus (Huub) Jacobus Emmanuel Verheul is geboren op 6 april 1917 in Groningen. Hij was de zoon van Gerardus Johannes Verheul en Mathilda Adelaida Propper. Het gezin was katholiek.

Binnen de Heilige Martinusparochie in Groningen werd in 1932 de eerste katholieke groep opgericht, de Sint Ludgergroep. Er werd begonnen met welpen onder leiding van Akela Wachters en een jaar later startten de verkenners met Hopman van Erp. In 1938 werd gestart met de eerste katholieke stam in het Adjunctenaat (katholiek district) Groningen, de Walfriedstam. Huub was voortrekker bij deze stam.

De voortrekkers werden samen met de pioniersters van de Ludwinagroep door medevoortrekker Bert Timmer uitgenodigd om op 16 november 1941 aanwezig te zijn bij het kampvuur ter ere van zijn verjaardag.

Tijdens de oorlog was Huub medewerker bij de PTT en zat in het verzet. Hij was actief bij de K-groep en de Landelijke organisatie voor hulp aan Onderduikers.



Naam	Voorzitter	Naam	Naam	Naam	Geboortedatum
Verheul	Hubertus, Jacobus, Emmanuel				06 Apr 1917
Wachters	Gabriel	Dieg	Maand	Jaar	
Gedragings	Gedragings	6 Apr.	1917		06 Apr 1917
Gefusilleerd te PO.13 uur		22 Aug.	1944		22 Aug 1944

Hij werd verraden en op 2 juni 1944 gearresteerd door de Sicherheitsdienst in Groningen. Hij kwam op 4 augustus 1944 terecht in Kamp Amersfoort en kreeg daar nummer 4391. Van daar ging hij op 17 augustus door naar kamp Vught. Hij werd in dit kamp op 22 augustus 1944 om 20.15 uur gefusilleerd.

Huub wordt herdacht op het monument in het Postkantoor in Groningen.

Meer informatie

[Hubertus Jacobus Emmanuel Verheul \(Groningen, 6 april 1917 - Vught, 22 augustus 1944\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Hubertus Jacobus Emmanuel Verheul | Oorlogsgravenstichting](#)

[Hubertus Jacobus Emmanuel Verheul | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Diversen - Oorlogsmonumenten - - graf 989756](#)

[2183 Systeemkaarten van verzetsbetrokkenen \(OVCG\) \(Groninger Archieven\) - groningenarchieven.nl](#)

[Groningen, monument in het postkantoor - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)



Kamplogboek Leny Durville augustus 1939 - juli 1942
Logboek Leny Durville november 1941 - mei 1942



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.