



Hugo ten Bokkel Huinink is geboren in Simonshaven op 4 september 1902. Zijn moeder was actief in de Federatie van Christelijke Vereenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes en zijn vader was predikant. Hij studeerde in Delft en haalde daar in de eerste helft van 1924 zijn ingenieursdiploma civiele techniek. Hij ging na zijn studie werken bij Rijkswaterstaat en klom daar uiteindelijk op tot de positie van hoofdingenieur-directeur (HID) bruggen.

In 1927 is hij actief als trainer voor Goese verkenners die hun 2e klas willen halen. Vervolgens hielp hij met de start van de 2e Goese groep. Op 3 mei 1929 werd hij benoemd tot districtscommissaris voor Zeeland. In februari 1928 werd hij hopman van de 1e Goese Groep en in 1931 kreeg hij een volmacht als voortrekkersleider (oubaas). Hij was leider van Kamp G op het Nationaal Kamp in augustus 1932 in Wassenaar. Hij stopt in 1936 als hopman van de 3^e Zuid Bevelandse groep, door zijn verhuizing naar Den Haag. Vanaf februari 1936 werd hij vermeld als districtscommissaris in Den Haag en werd hij verkennersleider bij groep 3 De Jonge Verkenners. Hij installeerde in september 1936 Bernard Gompers als oubaas van de Koning Davidstam van groep 28, de Joodse T.O.P.-groep. In 1937 kwam hij in conflict met het hoofdbestuur van de NPV over verwickelingen rond de Wereldjamboree in Vogelenzang en leverde zijn volmachten voor leiderschap en districtscommissaris in.

In de oorlog was hij actief bij de Binnenlandse Strijdkrachten en verbonden aan Simon Paul Peter de Man, leider van de knokploeg in Utrecht, na november 1944 van het strijdende gedeelte van de Binnenlandse Strijdkrachten en na maart 1945 Gewestelijk commandant van het Strijdende Gedeelte.

Na de Tweede Wereldoorlog nam hij als directeur de verwoestingen aan de bruggen over de grote rivieren voortvarend ter hand. In een hoog tempo wist hij die zodanig te laten herstellen dat er weer verkeer over mogelijk was. Op 1 oktober 1967 ging hij met pensioen.



In 1950 werd hij weer actief voor Scouting op landelijk niveau als hoofdkwartiercommissaris Voortrekkers en Training én als schrijver van artikelen en boekjes over padvinders-onderwerpen. Op 23 april 1954 kreeg hij de Zilveren Jacobsstaf uitgereikt. Rond 1958 was hij de waarnemend-groepsleider van de Gilwell Ada's Hoevegroep in Ommen. Lokaal was hij actief als verkennersleider van de Thorbeckegroep in Den Haag. Hij was al langer betrokken bij Gilwell Ada's Hoeve, waar hij o.a. met hopman Wijnmaalen de grote totempaal plaatste. Hij ontving de Zilveren Gaai voor zijn diensten van uitzonderlijk karakter aan de padvindersbeweging .

Hij was Officier in de Orde van Oranje-Nassau en Ridder in de Orde van de Nederlands Leeuw.

Hugo is overleden op 24 april 1976 in 's Gravenzande.

Meer informatie

[familie \(GensDataPro Site\) \(tenbokkelhuinink.nl\)](#)

[52 Lijsten van verzetslieden, behorende tot de Ordedienst, gewest 8... \(Het Utrechts Archief\) - Het Utrechts Archief](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 15, 1931, no 10, 1931 » 1931-11 - Pag. 7 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 16, 1932, no 4, 1932 » 1932-04 - Pag. 2 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no 1, 1936 » 1936-01 - Pag. 38 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no 5, 1936 » 1936-05 - Pag. 30 | Delpher](#)

[Ha'ammud = De vuurzuil = Ha'amoed; officieel orgaan van gecombineerde Haagsche Joodsche wijk-, cultuur-, sport- en jeugdverenigingen, jrg 6, 1936, no. 8, 16-09-1936 » 16 sep 1936 - Pag. 12 | Delpher](#)

[Nieuwe Leidsche Courant | 27 april 1976 | pagina 8 - Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken](#)

Het Leidersblad februari 1928

Scouting juni 1976

[Hugo ten Bokkel Huinink - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.