

Hilmar van den Bosch



Hilmar van den Bosch is geboren op 7 juli 1924 in Eindhoven. Hij was de zoon van Iman Jacob van den Bosch en Ebba Vestesen. Zijn ouders trouwden op 17 juni 1916 in Den Haag. Ze woonden in Eindhoven op Kievitlaan 15.

In 1912 werd in Eindhoven de eerste padvindergroep opgericht. Deze eerste groep heette eerst 'De Padvinders van Eindhoven', later Groep I en daarna de Hopman-Fensgroep. In 1916 werd Groep II opgericht, de groep die later de Graaf Folke Bernadottegroep zou gaan heten. De troepen I en II draaiden in de beginperiode voor het grootste deel gezamenlijk. De verkenners van Groep I waren van eenvoudiger komaf, en werkten grotendeels. Groep II telde veel middelbare scholieren uit het Gemeentelijk Lyceum.

Hilmar werd samen met Ben Tellegen en Herman den Beer Poortugael scout bij Groep 2 in Eindhoven. Ze werden in april 1937 in De Verkener, officieel orgaan van de Padvinders beweging in Nederland welkom geheten. Tjalling Halbertsma werd in augustus lid van deze groep. De jongens waren aan het begin van de oorlog leerling op het Lorentz Lyceum en ze woonden bij elkaar in de wijk.



Tijdens de oorlog (toen de groep aan de Voorteweg zat) werd de padvindrij verboden. Het lokaal aan de Voorteweg werd door de Duitsers gevorderd en alle bezittingen werden door de Duitsers opgeëist voor de Hitlerjugend en Jeugdstorm. Na het verbod op Scouting in april 1941 (of misschien ook al daarvoor) werden de scouts actief bij de Vrijwillige Brandweer. Onder het dekmantel van de vrijwillige brandweer ontstond een organisatie waarvan de kern bestond uit leerlingen van het lyceum. Dit was een goede dekmantel voor allerlei (illegale) activiteiten.



In februari 1944 ontstond het plan om een illegaal verzetsblaadje te maken voor leerlingen van de middelbare scholen. Het eerste nummer van *De wekker, een blad voor jongeren* verscheen op 1 maart 1944. De inhoud bestond voornamelijk uit algemene artikelen. Het eerste nummer kreeg uit veiligheidsoverwegingen nummer 6 en het blad werd zo gereedgeerd, dat het leek alsof het niet in Eindhoven gemaakt werd.

De scouts Ben, Hilmar, Herman en Tjalling vormden met Aat van der Willigen de redactie. Ze waren ondertussen allemaal van school. Tijdens de zomervakantie werd het blad niet uitgegeven en omdat Eindhoven in september

1944 bevrijd werd, verschenen er uiteindelijk maar vier nummers en een aantal pamfletten.

Eind 1940 richt zijn vader, een gewezen marineman, in Eindhoven de verzetsgroep Tromp, met het bijbehorende Tromp Fonds op. Hij werkt dan als directeur bij de buitenlandse expeditie dienst van Philips. Doel van de groep was het financieel steunen van de gezinnen van de Nederlandse zeevarenden die na het begin van de oorlog in dienst van de geallieerden waren gekomen. Op veel meer plekken ontstonden dit soort groepen en begin 1942 kwam er contact tussen deze verschillende groepen tot stand. Van den Bosch en de bankier en oud koopvaardijofficier Walraven van Hall, wisten deze groepen samen te voegen onder de mantel van het Nationale Steun Fonds. Samen met A.J. Gelderblom hadden ze de leiding. Iman Jacob van den Bosch was verantwoordelijk voor het noorden en oosten van het land. Hij had als schuilnaam Pa van den Berg. Hij werd gefusilleerd op 28 oktober 1944 in Kamp Westerbork.

Hilmar is overleden op 7 november 2005 in Soest.

Meer informatie

[Hilmar van den Bosch \(abt.1924-abt.2005\) | WikiTree FREE Family Tree](#)

[namenlijst verzet in Eindhoven \(eindhoven4044.nl\)](#)

[Iman Jacob van den Bosch | Oorlogsgravenstichting](#)

[De Ondergrondse Pers 1940-1945, 3e geheel herziene druk door Drs. Hans de Vries \(knav.nl\)](#)

[bevrijding 1944 van eindhoven \(eindhovenfotos.nl\)](#)

[Resultaten De Wekker | Delpher](#)

De Verkenner, april 1937

De Verkenner, augustus 1937

[Scouting Graaf Folke Bernadotte groep 2 - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[Geschiedenis van de groep \(qfb2.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.