



Hendrikus (Henk) Petrus Herman Meinders is geboren op 22 maart 1918 in Amersfoort. Hij was de zoon van Petrus Johannes Meinders en Alijda van Noorderbrug. Hij had twee zussen, Antonia Hendrika Cecilia (1910) en Maria Aleida Helena (1916).

In Amersfoort waren vlak voor de oorlog drie stammen die verbonden waren aan Katholieke Verkennergroepen; de St. Ansfidusstam van de Sint Ansfidusgroep (Sint Ansfiduskerk), de St. Paulusstam van de Sint Paulusgroep (Elleboogkerk) en de St. Franciscusstam van de Franciscusgroep (Sint Franciscus Xaveriuskerk). De stammen stonden gecombineerd onder leiding van aalmoezenier Rijckevorsel en oubaas Holleman. Henk was voortrekker bij de Sint Franciscusstam in Amersfoort. Ze kwamen samen in de Stammen op Muurhuizen 126.

Henk woonde op de Koningin Wilhelminastraat 44 en was scheepswerktuigkundige. Hij werd in 1942 in Eindhoven gearresteerd in verband met hulpverlening aan Poolse krijgsgevangenen. Hij werd veroordeeld tot drie jaar tuchthuisstraf. Hij kwam onder andere terecht in tuchthuis Rheinbach en werd op 26 augustus 1943 overgebracht naar tuchthuis Kassel Wehlheiden. Na de bevrijding werd hij ziek gerepatrieerd. Hij werd verpleegd in het sanatorium Berg en Bosch in Bilthoven en overleed daar op 13 februari 1946. Hij werd begraven op de R.K. Begraafplaats Onze Lieve Vrouwe te Amersfoort.

Hij ontving postuum het Verzetsherdenkingskruis.

Meer informatie

[Geboorte Hendrikus Petrus Herman Meinders op 22 maart 1918 te Amersfoort » Open Archieven](#)

[Hendrikus Petrus Herman Meinders \(Amersfoort, 22 maart 1918 - Bilthoven, 13 februari 1946\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[| Nationaal Archief](#)

[Hendrikus Petrus Herman Meinders | Oorlogsgravenstichting](#)

[Details Database documentatiegroep 40 45](#)

Boekje met stammen van de verkennerij uit Amersfoort, Baarn, Bussum, Ede, Hilversum, Laren, Soest en Zeist met namen en adressen van de leiding, z.d.. [927 Verbeek, C.P. \(NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies\) - NIOD](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.