



Hendrik Jacobus (Henk) de Kort is geboren 17 januari 1916 in Deventer. Hij was de zoon van Teunis Frans de Kort en Maria Jikke Prinsen. Zijn vader was spoorbeambte.

In 1934 was hij voortrekker in Deventer. Voortrekker de Kort ontving in maart 1934 een prijs voor zijn verslag over de winterbijeenkomst van voortrekkers-stammen. Hij zat bij stam Die Trekker van de Westenenkgroep of stam De Steyners van de Pres. Steyngroep.

Van V.T. De Kort te Deventer ontvingen we de fotoreproductie van een teekening, portret van den Chief Scout, welke opname we in onze volgende aflevering zullen opnemen.

Henk de Kort werd als opzichter bij de Heidemaatschappij in Weert benoemd. Het ontginningsgebied in de zuidelijke Peelstreek, waarin de werkzaamheden van de Heidemaatschappij worden verricht, biedt tijdens de oorlog een schuilplaats voor vele vluchtelingen en onderduikers. De Kort woont in een pension in de St. Paulusstraat nr. 3 in Weert. Henk wordt lid van de Ordedienst (OD) en sluit zich aan bij de Landelijke Onderduikorganisatie (LO) in zijn woonplaats. Vanaf juli 1943 worden de eerste geallieerde vliegeniers naar De Kort gebracht. Er ontstaat een verbinding met de verzetsgroep Luctor et Emergo/ Fiat Libertas. Er is vanaf juli 1943 ook contact met België via Budel-Hamont die vanwege infiltratie in de weg over Stramproy richting Bree belangrijker wordt. Via deze route kunnen hulporganisaties dus nog vóór september 1943 tot juli 1944 hun vluchtelingen kwijt. In het najaar van 1943 vindt er Infiltratie in de vluchtroute plaats waardoor Henk de Kort in juni 1944 in Zeeland moet onderduiken.

Henk woonde vlak na de oorlog in Nijmegen. Hij trouwde op 25 september 1946 in Nijmegen met Johanna Wilhelmina Smit.

Hij is overleden op 23 november 1998 in Heemstede. Hij ontving het Verzetsherdenkingskruis.

Meer informatie

[Geboorte Hendrik Jacobus de Kort op 17 januari 1916 te Deventer » Open Archieven](#)
[Huwelijk Hendrik Jacobus de Kort & Teunis Frans de Kort & Maria Jikke Prinsen & Johanna Wilhelmina Smit & Harmanus Smit & Maria Adriana Both op 25 september 1946 te Nijmegen » Open Archieven](#)

[Verzetsherdenkingskruis : I t/m K](#)

[Details Database](#)

[de Kort, Henrik J.](#)

[Henk de Kort – Verzetsmensen – Verzetsmemorial Weert](#)

["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvinderebeweging, jrg 3, 1935, no. 24, 1935 » 1935-04 - Pag. 11 | Delpher](#)

["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvinderebeweging, jrg 5, 1937, no. 46, 1937 » 1937-02 - Pag. 13 | Delpher](#)

"De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvindersbeweging, jrg 1, 1933-1934, no. 11, 1934 » 1934-03 - Pag. 3 | Delpher
De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 21, 1935, no. 1, 1935 » 1935-01 - Pag. 9 | Delpher

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.