



Harm (Henk) Heinrich Bellwinkel is geboren op 17 januari 1916 in Utrecht. Hij was de zoon van Heinrich Carl Friedrich Marinus Bellwinkel en Annetje Dikken. Hij kwam uit een katholiek gezin. Zijn ouders zijn gescheiden. Henk heeft enige tijd doorgebracht bij zijn grootouders in Amsterdam en in Hilversum.

In juli 1934 zat hij in de redactie van het katholieke blad voor voortrekkers, *Voortgang*. Hij woonde toen in Amsterdam. In maart 1935 vervulde hij ook zijn dienstplicht in Amsterdam.

Later ging hij naar 'Jongensstad' van de paters Oblaten in Gent, waar hij tijdelijk ook ingetreden is.

Hij keerde terug naar Amsterdam in april 1941 en ging werken bij de Arbeidsbeurs, waar hij zijn latere vrouw Tilly leerde kennen. Zijn laatste adres voor hij werd opgepakt was Ceintuurbaan 380.

Henk was actief in het verzet. Hij moest vanwege illegale activiteiten tegen de Duitsers in 1942 vluchten. Hij werd op 1 mei 1943 gearresteerd door BDS (*Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD*) Parijs en kwam waarschijnlijk via kamp Drancy op 16 december 1943 terecht in concentratiekamp Buchenwald. Hij had kampnummer 38218. In het kamp was hij een tijdje ziek. Op 30 april 1945 werd hij uit het kamp bevrijd.

Hij trouwde na de bevrijding op 26 juli 1945 in Amsterdam met Mathilda (Tilly) Maria Bakker. Hij had al voor de oorlog een relatie met haar en ze was zijn contactpersoon toen hij in het kamp zat. Ze kregen acht kinderen. Vanwege overplaatsingen in zijn werk aan het Arbeidsbureau is het gezin van Amsterdam, naar Den Haag, naar Arnhem en later naar Utrecht verhuisd.

Hij is overleden op 31 mei 1974 in Utrecht.

Meer informatie

[Harm Heinrich \(Henk\) Bellwinkel \(1916-1974\) » Stamboom Bellwinkel » Genealogie Online](#)
[Heinrich Bellwinkel \(Utrecht, 17 januari 1916 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Arolsen Archives - International Center on Nazi Persecution](#)

Voortgang juli 1934

[Indexen Archiefkaart Archief Amsterdam](#)

[Indexen Militie register](#)

[Indexen](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.