



Hendrik (Henk) Coenraad Anton Baljon is geboren op 28 juli 1907 in Rotterdam. Hij was de zoon van Coenraad Simon Baljon en Elisabeth de Langen.

Als aalmoezenier en rector van het Paedologisch Instituut in Nijmegen richtte hij in 1938 de eerste Bijzondere Eisen (BE) welpenhorde op.

Baljon sloot zich aan bij de Missionarissen van het Heilige Hart. Hij komt vervolgens terecht in Zuid Afrika. Na terugkeer in Nederland werd hij in 1936 eerst benoemd als assistent en plaatsvervanger van kapelaan Van Weert en van 14 februari 1936 tot 10 augustus 1936 als kapelaan in de parochie St. Stephanus in Nijmegen. Hij werd hierna rector van het Paedologisch Instituut en van de Sint Maartenskliniek. Op 13 april 1934 werd de Stichting voor Pedologische Instituten en Orthopaedische Inrichtingen in Nijmegen / Ubbergen opgericht . De eerste kinderen arriveerden op 11 augustus 1936, terwijl de officiële opening op 16 oktober van dat jaar plaats vond. De instellingen werden bekend als Paedologisch Instituut St. Joseph (P.I.) en de Sint Maartenskliniek. Ze waren beiden gevestigd op het adres Hengstdal 3. Blijkbaar ging hij in deze periode ook naar Spanje waar van 17 juli 1936 tot 1 april 1939 de Spaanse Burgeroorlog werd uitgevochten, want in december 1939 geeft hij in Venray een lezing over zijn oorlogservaringen in Spanje.

Op zijn initiatief werd in januari 1938 in het instituut een B.E. horde opgericht, Cosmas en Damianus, de eerste van Nederland. De leden waren jongens van de school voor Bijzonder Lager Onderwijs voor geestelijk achterlijken. Bij de oprichtings-vergadering was de Hoofdkwartiercommissaris voor Bijzondere Eischen, dr. S. Nuyens, aanwezig. Baljon werd aalmoezenier van deze groep. Hij was daarnaast landelijk actief voor scouts met een beperking. Hij organiseerde en sprak op weekenden voor leiding van de Bijzonder Eisen (BE) groepen. Een jaar later werd bij de St Maartenskliniek ook een katholieke verkennersgroep opgericht. De Sint Maartengroep. Ook hiervan was Baljon aalmoezenier.



Baljon was tijdens de mobilisatie majoor-aalmoezenier in het leger bij het tweede bataljon Regiment Infanterie. Het tweede bataljon was gelegerd rond Veghel in de Peel-Raamstelling. In de avond van 10 mei ontving men bericht om terug te trekken en stellingen in te nemen ten westen van de Zuid-Willemsvaart. Daar kwam het op 11 mei tot gevechten. Toen aan het einde van de middag de munitie op was, trok men terug naar Tilburg waar men onder vuur kwam van Stuka's. Na de luchtaanval trok men door naar Gilze-Rijen en later naar Breda en Bergen op Zoom. Op 12 en 13 mei vertrok het bataljon naar Zeeland, waar de opdracht was

om te verzamelen in Middelburg. Bij het verzamelen en verder trekken naar het zuiden, versplinterde het bataljon. Baljon werd krijgsgevangen genomen en kwam terecht in krijgsgevangenkamp Oflag V-a Weinsberg. Eind mei 1940 werden met *Führerbefehl* van 30 mei alle krijgsgevangen Nederlandse militairen in Duitsland vrijgelaten. In 1941 organiseerde Baljon met een aantal katholieke collega's een herdenking voor oud gemobiliseerden in Nijmegen.

Tijdens de oorlog was hij actief in de illegale pers en bij de Ordedienst. De ondergedoken officier Schouten uit Voorburg, en de ondergedoken dr. M. Lensen uit Venlo, gingen na een bijeenkomst van onderduikers in een kippenhok in Maasbree over tot het uitgeven van het blad 'Moed en Vertrouwen'. Er was grote behoefte aan nieuwsberichten. De eerste editie van het nog naamloze krantje verscheen begin augustus 1943 in een oplage van tachtig stuks. Met hulp van een timmerman lukte het een primitief stencilapparaat te vervaardigen. De aan zijn bed gekluisterde T.B.C.-patiënt P. Kempen verklaarde zich bereid berichten van de B.B.C. en Radio Oranje te noteren. Schouten en Lensen, die samen de redactie vormden, vulden die berichten aan met opiniërende artikelen en algemeen politiek en plaatselijk nieuws. De firma Werps verzorgde vanaf 15 augustus het drukwerk. Per editie rolden tweeduizend exemplaren van de persen. De redactie kreeg versterking van de O.D.-ers Henk Baljon en H. Jussen, die eerder bij "Oranje Hagel" betrokken was geweest. Na de bevrijding van Maasbree werd de uitgave als neutraal democratisch weekblad voortgezet.

Op 1 mei 1944 had chef-staf Six van de Ordedienst zijn gewestelijke commandanten opdracht gegeven te beginnen met de vorming van 'Stoottroepen'. Zij moesten overgaan tot het plegen van sabotage en het ontplooiën van guerrilla-acties, als daartoe opdracht gegeven werd. In tegenstelling tot veel andere gewesten beschikte de O.D. in het district Venlo over enige wapens en explosieven. Met de nadering van het lang verwachte "Uur U" nam de activiteit rond het hoofdkwartier in Venlo toe. Commandant Jans zond op 16 september aalmoezenier Baljon naar Roermond om na te gaan of de als estafettedienst georganiseerde verbindingen naar behoren functioneerden. De aalmoezenier kon hem geruststellen. Vervolgens moest Baljon door het front om de geallieerden op de hoogte te brengen van de militaire situatie in bezet Limburg en hun met klem te vragen wapens af te werpen op een nieuw gekozen terrein in de buurt van Roermond. Hij werd in gezelschap van A. Stassen door de O.D.-commandant van Roosteren, J.M. Peters, onder mitrailleurvuur over het Julianakanaal gezet. Ter hoogte van Berg aan de Maas bereikte hij de Amerikaanse linies en noemde de code "Telephone A". De aalmoezenier bracht verslag uit op het hoofdkwartier van de tweede pantserdivisie in Maastricht. Daar stelde hij vast dat niet de O.D., maar de Stoottroepen het heft in handen leken te nemen. Baljon besloot meteen terug te keren naar Venlo om Jans van deze, voor de O.D. ongunstige ontwikkelingen op de hoogte te brengen, maar het lukte hem niet daar te komen. Hij sloot zich daarom aan bij de Stoottroepen in Noord-Brabant.

Na de oorlog ging hij als aalmoezenier naar Nederlands-Indië waar hij half maart 1946 aankwam. Hij was majoor-aalmoezenier bij het tweede bataljon, 6e regiment Infanterie (II-6 RI). De bijnaam van het bataljon was *Sepatoe Roesak*. Ze kwamen terecht in Semarang op Midden Java. Naast zijn dagelijkse werkzaamheden schreef hij stukjes voor de Tijgerkrant. Hij behoedde zes man voor een tragedie. Zij stonden klaar voor een patrouille en toen de wagen optrok riep Baljon: "Stop! Stop!" Een oneffenheid in de grond bij het wiel had zijn aandacht getrokken. Net op tijd! Het was de ontsteking van een door de vijand ingegraven

zeemijn! Baljon raakte later gewond bij een mijnontploffing en hield hier een maagaandoening aan over. Hij kon daarom zijn functie niet meer uitoefenen en ging in juni 1946 per vliegtuig naar Batavia en van daar terug naar Nederland. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis in Venlo.

In de jaren '50 ging hij werken in Wenen als katholiek priester en was correspondent voor de stichting Zuid Oost Pers, onder andere in Wenen en Rome. Tijdens de inval van de Russen in Hongarije was hij in Budapest. Zijn schuilnaam was Jan Parabant. Na een angstige week kon hij met andere journalisten het land ontvluchten. In 1958 was hij voorzitter van de buitenlandse persvereniging in Wenen en werd onderscheiden met de Grote medaille van Verdienste van Oostenrijk. Henk was daarnaast vicepresident van het Oesterreichisch Holländische Gesellschaft. Eind jaren '50 / begin jaren '60 was het *Nederlands Comité voor kinderen uit Wenen* actief. Deze stichting bracht jaarlijks in de zomervakantie pleegkinderen uit Oostenrijk naar Nederland. Baljon was betrokken bij het selecteren van katholieke kinderen die hieraan deelnamen.

Tijdens een vakantie in Wenen overleed hij op 24 september 1970 en werd in Wenen begraven.

Meer informatie

[Pelser4 \(noviomagus.nl\)](http://pelser4.noviomagus.nl)

[Stichting voor Paedologische Instituten en Orthopaedische Inrichtingen in Nijmegen / Ubbergen - Het Digitale Huis \(huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl\)](#)

[De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad » 15 jan 1938 - Art. 231 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiël orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 6, 1938 » 1938-06 - Pag. 21 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiël orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no. 7, 1939 » 1939-07 - Pag. 22 | Delpher](#)

[De Gooi- en Eemlander : nieuws- en advertentieblad » 08 nov 1938 - Art. 104 | Delpher](#)

Logboek St. Jorishorde (Jo Janssen) 1937 – 1939, Scoutingmuseum Baarn

[Akte - Stadsarchief Rotterdam \(wiewaswie.nl\)](#)

[Peel en Maas | 9 december 1939 | pagina 3 \(rooy.net.nl\)](#)

[Registratie Hendrik Coenraad Anton Baljon op 28 juli 1907 te Rotterdam » Open Archieven Geschiedenis van Zijtaart \(oudzijtaart.nl\)](#)

[Nederlandse leger 1939-1940 2e regiment infanterie Betuwestelling \(westervoort1940.nl\)](#)

[Zoekresultaten DB mei 1940 – Krijgsgevangen.nl](#)

[Studiezaal Nijmegen - De Gelderlander 23/4/1941](#)

[Baaien / Bylsma - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Verborgten Front H8_h8.pdf \(rug.nl\)](#)

[Verborgten Front H 11_h11.pdf \(rug.nl\)](#)

[De Ondergrondse Pers 1940-1945, 3e geheel herziene druk door Drs. Hans de Vries \(kna.w.nl\)](#)

[Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 72, 1946, 1946 » 1946 - Pag. 35 | Delpher](#)

[ZOMAAR WAT HERINNERINGEN AAN MIJN VERBLIJF IN NEDERLANDS-INDIE - PDF Gratis download \(docplayer.nl\)](#)

[2 - 6 Regiment Infanterie \(indie-1945-1950.nl\)](#)

[bezoeken aan sobats \(sepatoeroesak.nl\)](#)

[De stem van de Werknemende Middenstand, jrg 23, 1960, no. 3, 1960 » 1960-03 - Pag. 5 | Delpher](#)

[De tijd : dagblad voor Nederland » 25 sep 1970 - Art. 180 | Delpher](#)

[Nijmeegsch dagblad » 05 sep 1958 - Art. 109 | Delpher](#)

[Limburgsch dagblad » 12 nov 1956 - Art. 42 | Delpher](#)

[Dagblad voor Noord-Limburg » 10 nov 1956 - Art. 11 | Delpher](#)

[Arnhemsche courant » 09 nov 1956 - Art. 127 | Delpher](#)

[De Volkskrant » 07 nov 1956 - Art. 165 | Delpher](#)

[Limburgsch dagblad » 05 nov 1956 - Art. 105 | Delpher](#)

Katholieke Verkennerleider 1939-07

Katholieke Verkennerleider 1938-04

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.