



Henricus (Hein) Josephus Lochtman werd geboren op 2 september 1911 te Kerkrade, als vierde van zes kinderen. Als Hein negen jaar is, sterft zijn vader die herbergier is. Na voltooiing van de MULO kreeg hij een kantoorbaan bij de locale Domaniale Steenkolenmijn. In die tijd hielp Hein in de Sint Catharina parochie van Kerkrade-Holz mee aan het oprichten van de Charles de Foucauldgroep in augustus 1932 en was hier actief als scoutsleiding.

Omdat hij priester wil worden, gaat hij van 1932 tot 1936 naar het gymnasium van Rolduc. Hij krijgt daar in 1935 zijn erkenning als hopman van de Sint Ailbertusgroep. W. Delhooven was zijn vaandrig. Een jaar later wordt hij opgevolgd door de leraar Matheus van Can, omdat hij gaat studeren aan het grootseminarie in Roermond. Op 9 maart 1940 wordt hij tot priester gewijd. Zes maanden later wordt hij aangesteld als kapelaan in Limmel-Maastricht. In de parochie droeg Hein, net zoals de meeste Limburgse Kapelaans, de verantwoordelijkheid voor de geestelijke begeleiding van met name de jeugd, de verenigingen en het godsdienstonderwijs op de lagere school. In het begin van de oorlog richtte Hein, samen met Charles van den Hof en Lerang Stevens, een scoutinggroep op die bijeenkomsten hield op de zolder van de jongensschool.

Hein Lochtman maakt deel uit van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers. Hij zorgt voor onderduikadressen, geld, levensmiddelen, en voedselbonnen. Bovendien laat hij in zijn woning aan de Populierenweg 36 drie studenten uit Kerkrade onderduiken: Jan Boumans, Piet Buck en Martin Kloot. Dit is nodig omdat de drie anders dwangarbeid moeten verrichten omdat ze weigeren de loyaliteitsverklaring van de Duitsers te ondertekenen. In de vroege ochtend van 10 mei 1944 wordt Hein Lochtman door het verraad opgepakt. Leden van de Sicherheitspolizei ondervragen en martelen hem in hun hoofdkwartier aan de tegenwoordige Wilhelminasingel. Op 8 juni 1944 wordt Hein op transport gesteld naar kamp Vught, waar hij ondanks de omstandigheden pastorale zorg verleent aan medegevangenen. Vanuit kamp Vught gaat Hein naar concentratiekamp Oranienburg. Daar werkt hij eerst in de vliegtuigfabrieken van Henschel, later in een steengroeve. Als Hein Lochtman ziek wordt, zetten de Duitsers hem op de trein naar vernietigingskamp Bergen-Belsen. Daar wordt de 33-jarige kapelaan op 27 februari 1945 vermoord.

Achter de pastorie en kapelaniën werd na de oorlog voor de Scoutinggroep een hoofdkwartier gebouwd. Het hout was afkomstig van het Amerikaans depot op het Zinkwitterrein en werd geregeld door pater Jos Lochtman, de priesterbroer van Hein Lochtman. Pater Jos Lochtman assisteerde, na de arrestatie van Hein, voor onbepaalde tijd in de parochie Limmel in afwachting van zijn uitzending naar de missie in Afrika. Boven op het houten gebouw prijkte de naam: 'Hein Lochtman groep'.





Hij ontving postuum het Verzetshedenkingskruis. Voor het Kapelaan Lochtmanshuis is een struikelsteen geplaatst. Zijn naam staat op de gedenkplaat voor slachtoffers Rolduc in Kerkrade.

Meer informatie

[Hendrik Joseph Lochtman \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Microsoft Word - Hein Lochtman Levensloop ivm](#)

[struikelsteentje.doc \(maastrichtsegevelstenen.nl\)](#)

[b11885_att-hein-lochtman.pdf \(struikelsteentjes-maastricht.nl\)](#)

[Maastricht Limmel Pagina \(wigosite.nl\)](#)

[Verzetshedenkingskruis \(geni.com\)](#)

[Rolduc's jaarboek, jrg 25, 1946, 1946 » 1946 - Pag. 9 |](#)

[Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 19, 1935, no. 5, 1935 » 1935-05 - Pag. 6 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no. 10, 1936 » 1936-11 - Pag. 29 | Delpher](#)

[De Zuid-Limburger » 11 sep 1957 - Art. 4 | Delpher](#)

[Kerkrade, Gedenkplaat voor slachtoffers Rolduc - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)





Koempoelan

Bisdom Roermond 1945

Vredes-Koempoelan.

In Valkenburg zal in volle Vrijheid, weer onze vaderlandsche driekleur op de Diocesane Koempoelan wapperen.

Na zoo lange jaren van onderdrukking, van niet openlijk werken, zal het ons goed doen, o zoo goed doen, weer samen te zijn, vrij en frank, openlijk, zonder het beklemmende gevoel van de „bezettingstijd“.

Dat samenzijn op zich zelf zal reeds een vreugde zijn. Bovendien echter is de e Koempoelan, welke, nu we praktisch geen landelijke Koempoelan kunnen houden, per dioces ge houden wordt, uitermate waardevol voor ieder onzer, omdat we thans, méér dan wanneer ook, behoeven ons te bezinnen.

Gevallen voor Nederland

Wij gedenken:

Aalmoesnier G. BERIX, Aalmoesnier van de St. Paulus-groep te Heerlen, gemarteld en gestorven in het concentratiekamp te Belsen.

Kapelaan H. LOCHTMAN, Oud-Vaandrig van de Ch. Foucauld-groep te Kerkrade en Oud-hopman van de St. Ailbertus-groep te Rolduc, gemarteld en gestorven in het concentratiekamp te Belsen.

KAREL DIJEDERIN, Voortrekker van de St. Gerlach-stam te Hoensbroek, gemarteld en gestorven in het concentratiekamp te Oranienburg.

HENK BEYERS, Verkenner van de St. Gerlach-troep te Hoensbroek, gesneuveld bij het verrichten van nationale dienst.

Voor hen, en voor alle broeders-verkenners, die hun leven verloren hebben in deze tweede wereldoorlog, vragen wij aan O.L. Heer: Heer, geef hen de eeuwige rust!

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.