

Harry Sliepen



Hendrikus (Harry) August Sliepen werd geboren op 9 januari 1920 in Elst. Hij was de zoon van Augustinus Johannes Hubertus Sliepen (1889-1966) en Johanna Willemina van Brummelen (1890-1971). Hij had twee broers, Hugo (1918) en Mathieu (1923). Hun ouders trouwden in 1915 in Tiel. Zijn vader was zadelmaker.

Hij was lid van de Batouwsch Padvinders in Tiel. De groep was onderdeel van de Nederlandsche Christelijke Vereeniging van Padvinders (NCVP). Op 23 september 1932 legde hij de Padvindersbelofte af. In 1934 ging hij met zijn troep op kamp naar Epen in Zuid

Limburg. Ook zijn broer Hugo ging mee. Harry haalde zijn eerste klas insigne in juni 1937. Harry

was één van de deelnemers aan de vijfde Wereld Jamboree in 1937 in Vogelenzang. Hij staat afgebeeld op de voorzijde van een padvinderstijdschrift als derde persoon van links met bril.



In oktober 1938 ging hij over naar de Chassée stam. Hij werd het correspondentieadres voor de stam van de groep. In 1939 bij het 40 jarig regeringsjubileum van de Koningin mocht Harry namens de Tielse jeugd de Tielse vlag wegbrengen en laten voorzien van een speciale wimpel tijdens de feesten in Amsterdam.



In oktober 1938 ontving hij zijn erkenning als scoutsleiding bij de groep in Tiel. Hij stopte in november 1940.

Na het verbod op Scouting door de Duitsers hebben de leden via het dak van het clubhuis diverse materialen in veiligheid gebracht. Deze werden opgeslagen in de watertoren. De vader van verkenner Ruth Veenendaal was daar beheerder/machinist.

Harry was actief in het verzet. In de oorlog werd hij gearresteerd maar men kon niets bewijzen. Hij is op transport gesteld naar een werkkamp. Onderweg is hij uit de trein gesprongen en in Dinslaken in contact getreden met Henk de Wit, Gradus Hendriks en Kees Hensbergen. Uiteindelijk kwam hij bij Tyssen terecht waar hij als boekhouder werkte. Van daaruit smokkelde hij regelmatig passen en zenderonderdelen naar Nederland.

Hij trouwde op 30 juni 1945 in Tiel met Elizabeth Cuinera Vermeulen.

Na de oorlog werd hij binnenhuisarchitect. In 1967 ging Aannemersbedrijf De Vree samen met Sliepen Interieur. Zo ontstond De Vree en Sliepen Bouwbedrijf. Aan het einde van zijn leven woonde hij in Zwitserland.

Harry is op 16 oktober 2002 overleden. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats Zoelen en Kerk-Avezaath.

Meer informatie

[Oorlogsslachtoffers in Tiel \(oudheidkamer-tiel.nl\)](http://oudheidkamer-tiel.nl)

[0507 Archief van de Scouting te Tiel, voorheen de Padvinderij, 1936... \(Regionaal Archief Rivierenland\)](#)

[Het RAR verzamelt en beheert archieven, afbeeldingen, kranten, boeken en documentatie over de gemeenten Buren, Culemborg, West Betuwe, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel en Zaltbommel en over polders en waterschappen in Rivierenland. \(regionaalarchiefrivierenland.nl\)](#)

[De Vree en Sliepen | De Vree en Sliepen bestaat 125 jaar \(vreesliepen.nl\) nieuwe_kroniek7_1.pdf \(oudheidkamer-tiel.nl\)](#)

[Weest paraat; officiële orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 9, 1938 » 1938-10 - Pag. 32 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiële orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no. 8, 1939 » 1939-09 - Pag. 24 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiële orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no. 10, 1940 » 1940-11 - Pag. 30 | Delpher](#)

[Archieven.nl - 0663 Atlas : kleine aanwinsten Regionaal Archief Rivierenland, 1988... \(Regionaal Archief Rivierenland\)](#)

[Akte - Gelders Archief \(wiewaswie.nl\)](#)

[Akte - Gelders Archief \(wiewaswie.nl\)](#)

Hoort zegt het voort ...de Geschiedenis van Scouting Tiel 1999 door G.A. Overdijk

[Zoelen - Algemene Begraafplaats Zoelen en Kerk-Avezaath - - Registratie Augustinus Joannes Hubertus Sliepen & Hendrikus August Sliepen & Hugo Sliepen & Johanna Wilhelmina van Brummelen & Mathieu Sliepen \(uit de periode 1917-1939\) » Open Archieven](#)

[Huwelijk Augustinus Joannes Hubertus Sliepen & Hendrik Jan Hubert Sliepen & Antoinetta Elisabeth Hubertina Derckx & Johanna Willemina van Brummelen & Huig Thomas van Brummelen & Maaitje van Meenen op 11 september 1915 te Tiel » Open Archieven](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.