



Henri (Harry) Theodor Leonard Derkx is geboren op 1 maart 1917 in Venlo. Hij was de zoon van Theodorus Johannes Hubertus Derkx en Petronella Antoinetta Siebgens. Hij had twee broers, Gerard en Theodor en een zus Catharina.

Hij was in 1937 vaandrig (scoutsleiding) bij de katholieke Sint Paulusgroep in Venlo. Hij was aan het begin van de oorlog boekhouden en woonde op de Hogeweg 6 in Venlo.

Tijdens de oorlog werd hij op 7 april 1942 afgevoerd naar fa. Kühne in Herongen en ging vervolgens naar Dresden, waar hij bedrijfsleider werd bij de firma Carl Kühne (Essig-Kühne) aan de Moritzburger Platz. Mogelijk dat hij vrijwillig naar Duitsland ging.

Op 12 december 1944 werd hij 's morgens om 9 uur op zijn kantoor door de Gestapo gearresteerd wegens illegale activiteiten en bezwarende correspondentie, o.a. met het hoofd van de verzetsbeweging van Nederlanders in Duitsland. Harry werd overgebracht naar de Barakken aan de Carolabrücke, Altstädter-Seite. In de nacht van 12 op 13 februari 1945 werden deze barakken bij de grote geallieerde aanval op Dresden door een vultreffer vernietigd. Hij zou daarbij om het leven gekomen zijn, maar dit is nooit formeel bevestigd geworden. Als overlijdensdatum wordt 14 februari 1945 aangehouden.

Meer informatie

[Detail Persoon | Gemeentearchief Venlo](#)

[Overlijden Henri Theodor Leonard Derkx op 14 februari 1945 te Dresden \(Duitsland\) » Open Archieven](#)

[Henri Theodor Leonard Derkx \(Venlo, 1 maart 1917 - Dresden, Stadtkreis Dresden, 14 februari 1945\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Henri Theodor Leonard Derkx | Oorlogsgravenstichting](#)

De Katholieke Verkenner Leader, maart 1937

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.