



Harmen (Harrij) Alexander Becherer is geboren op 14 april 1918.

In Groningen werd in 1912 de Medusagroep opgericht door Samuel van Oven, leraar aan de Zeevaartschool. De groep was tot 1924 een watertroep, vernoemd naar het Nederlandse korvet 'Medusa', dat in 1863 door de Japanners onder vuur was genomen. De groep droeg een oranje das en had in 1927 haar clubgebouw op het Prinsenhof. Hier zaten de Groene groep (Voerman), de Oranje Groep (Medusa), de Blauwe Groep (Havik) en later de Grijsze Groep (Rabenhaupt). In december 1933 sloot de groep zich aan bij De Padvindersvereniging Nederland (PVN). Later verhuisde de groep naar de Vismarkt. Harrij was verkenners bij Groep 3 de Medusagroep. In 1935 gaf de groep haar tiende groepfeest. De gasten konden zich opgeven bij PL Harrij Becherer. Hij woonde toen op Heerestraat 93. In december 1936 begon hij samen met Leo van Essen als Baas bij de stam van de Medusagroep en stopte daar in februari 1938.

Hij was assistent verkoopleider bij een groothandel

Harrij was tijdens de oorlog actief in het verzet. Hij verspreidde illegale bladen en kwam bij de KP. Hij ontving wapen instructies en was pelotonscommandant bij de Stoottroepen.

Na de bevrijding werd hij 2e luitenant bij de EM en vertrok naar Nederlands-Indië.

Meer informatie

[Waakt; orgaan der Padvinders Vereeniging Nederland, jrg 2, 1935, no. 2-3, 1935 » 1935-03 - Pag. 16 | Delpher](#)

[Waakt; orgaan der Padvinders Vereeniging Nederland, jrg 3, 1936, no. 11, 1936 » 1936-12 - Pag. 20 | Delpher](#)

[Waakt; orgaan der Padvinders Vereeniging Nederland, jrg 5, 1938, no. 2, 1938 » 1938-02 - Pag. 13 | Delpher](#)

[Harmen Alexander Becherer \(locatie onbekend, 14 april 1918 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[2183 Systeemkaarten van verzetsbetrokkenen \(OVCG\) \(Groninger Archieven\) - groningenarchieven.nl](#)

[Bank / Beemsterboer - Stichting Neerlandisch Verzetsmonument](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.