



Hans Timmermans was scout in Sittard.

In de westelijke mijnstreek werd in 1927 in Sittard onder de vlag van de CJMV de eerste padvindergroep opgericht. In 1933 kreeg de Sittardse groep er een welpenhorde bij en toen een aantal oudere verkenners ook nog een stam oprichtten, was de padvindergroep helemaal compleet. In 1937 werd de naam van de padvindergroep veranderd van “Eerste Sittardse Groep” in “Christiaan de Wet groep”. In dat jaar kreeg Gerrit Hovestreydt zijn volmacht als groepsleider en verkennersleider bij deze groep. In 1940 werd hij oubaas.

De groep was onderdeel van de Nederlandsche Christelijke Vereeniging van Padvinders (NCVP). De NCVP werd in 1935 opgericht en was een voortzetting van de CJMV-padvinderij (Christelijke Jonge Mannen Padvinders Vereeniging in Nederland), die werd opgericht in 1927 in Den Haag. Zowel de CJMV-padvinderij als de NCVP waren aan de NPV gelieerd in federatief verband. De NCVP werkte nauw samen met de NPV, onder andere voor de Wereld Jamboree in Vogelenzang in 1937. Daarna werd hij assistent districtscommissaris voor verkenners in District Maastricht, waar ook Sittard onder viel.

Na de Duitse inval in mei 1940 werd eerst het openbaar optreden en het maken van propaganda verboden en in 1941 werd Scouting door de Duitsers verboden. In Geleen werkte de stam van de Christiaan de Wetgroep, met onder andere Hans Timmermans, Gerrit Hovestreydt, Wim Reijnders en Kees de Keijzer ondergronds door. Zij gaven een illegaal krantje uit, de “Yell”, waarmee de nieuwsberichten van Radio Oranje, voorzien van lokaal commentaar, gedrukt verspreid werden.

Meer informatie

[Geschiedenis CDW - Scouting Christiaan de Wet \(scouting-cdw.nl\)](http://scouting-cdw.nl)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no 1, 1937 » 1937-01 - Pag. 31 | Delpher](#)

[De Nederlandsche Christelijke Vereeniging van Padvinders - Scoutpedia.nl](http://scoutpedia.nl)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.