

Henri (Hans) Emanuel Hirsch is geboren op 2 maart 1908 in Batavia, NOI. Hij was de zoon van Abraham Salomon Hirsch (1877) en Elsje Benedictus (1880). Hij had een zus Marianne (1913). Hij was protestants maar viel tijdens de oorlog onder de joodse wetten.

Hans studeerde aan de Technische Hoogeschool in Delft voor scheikundig ingenieur en ging wonen in Delft. Hij slaagde in 1928 voor het propedeutisch examen, drie jaar later voor het candidaatsexamen en studeerde in 1933 af als scheikundig ingenieur.

Op 11 oktober 1920 ontstonden de Delftsche Zwervers als een stam voor studenten. De oprichters werden Mosmannen genoemd. De vereniging was een opvolger van de (Delftsche) Studentenclub voor Oud-Padvinders, die op 8 november 1915 was opgericht. Sinds hun oprichting betekenen de Delftsche Zwervers iets voor de maatschappij door activiteiten te organiseren voor kinderen die in de maatschappij een beetje buiten de boot (dreigen te) vallen. De eerste jaren nam de stam kinderen uit een kindertehuis (de Martha Stichting) uit Alphen aan den Rijn mee op kamp, onder andere naar Walcheren. Vanaf 1925 werden jaarlijkse kinderkampen, "Marthakampen", op Gilwell Ada's Hoeve in Ommen georganiseerd. Tijdens zijn studie in Delft was Hans voortrekker bij de Delftsche Zwervers.



Hij trouwde op 16 juni 1936 in Den Haag met Grete Henriette Anni Frank. Zijn vrouw was lerares in kinderverzorging en opvoeding. Hans werd chef van de afdeling chemie van de NV Lever's Zeep Maatschappij in Vlaardingen. Hij woonde voor de oorlog afwisselend in Vlaardingen en Scheveningen.

Tijdens de inval van het Duitse leger in Nederland vervult hij zijn buitengewone dienstplicht als sergeant bij het tweede legerkorps in Doorn. Na de capitulatie van het Nederlandse leger verlaat Hans eind mei de militaire dienst en maakt hij contact met ex-militairen met wie hij onder leiding van Frits Klijzing, inspecteur bij de Haagse politie, de verzetsgroep de Ordedienst (OD) opricht. In augustus 1941 wordt hij vanwege de anti-Joodse maatregelen van de Duitse bezetter bij Lever's ontslagen. Dat is voor hem het moment voor het maken van een plan naar Engeland te ontkomen. *'Ik heb dit zo lang uitgesteld, daar ik in Nederland veel voor de Nederlandse zaak kon doen'*, vertelde hij later.

Op 27 oktober 1941 vertrekt Hans richting België en zonder veel problemen reist Hans Hirsch naar Zwitserland. In Zwitserland krijgt hij een visum voor Spanje. Hij bereikt, samen met een vriend, probleemloos Barcelona en vindt een plek op een schip dat naar Gibraltar vaart. Op 11 maart 1942 komt hij met een groep Nederlandse Engelandvaarders per schip in Engeland aan. Daar meldt hij zich bij de Nederlandse strijdkrachten.

Hij ontving het Kruis van verdienste voor: *voorbereiden en uitvoeren plan tot ontsnapping uit bezet Nederland en na vele moeilijkheden Engeland bereikt.*

Hans is op 1 november 1958 overleden in Den Haag.

### **Meer informatie**

[Registratie Abraham Salomon Hirsch & Elsje Benedictus & Henri Emanuel Hirsch & Marianne Hirsch in 1913 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Overlijden Henri Emanuel Hirsch op 1 november 1958 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad » 21 jun 1928 - Art. 130 | Delpher](#)

[De avondpost » 21 jun 1928 - Art. 122 | Delpher](#)

[Rotterdamsch nieuwsblad » 18 nov 1931 - Art. 11 | Delpher](#)

[Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad » 31 jan 1933 - Art. 265 | Delpher](#)

[Reizen van Engelandvaarders | Nationaal Archief](#)

[Henri \(Hans\) Emanuel Hirsch - Zoeken naar Engelandvaarders](#)

[Onderscheiding H.E. Hirsch op 3 september 1942 » Open Archieven](#)

[Henri Emanuel Hirsch \(Weltevreden, 2 maart 1908 - Den Haag, 1 november 1958\) -](#)

[Oorlogsbronnen.nl](#)

[| Nationaal Archief](#)

[Delftsche Zwervers - Scoutpedia.nl](#)

[publiekswebsite Delft - Detail Archief Delft / De Delftsche Zwervers](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 14, 1928, no. 10, 1928 » 1928-10 - Pag. 20 | Delpher](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 14, 1928, no. 11, 1928 » 1928-11 - Pag. 16 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.