

Johannes (Han) Nicolaas Christiaan Portielje is geboren op 27 december 1914 in Amsterdam. Hij was de zoon van Matthijs Jacobus (Ko) Fredericus Portielje en Jeanne Frédérique van der Schatte Olivier. Het gezin verhuisde in 1916 naar Bussum.



In februari 1920 splitste de Bussumsche Padvinders zich in twee groepen. De nieuw gevormde groep II had hun clubhuis in het koetshuis van het ouderlijk huis van vaandrig W. Pompe, die woonde in villa Erica aan de Koningslaan 50. Naar deze villa ging de groep zich spoedig de Ericagroep noemen. Han werd lid van deze groep en in 1938 assistent verkennerleider. Op een foto uit circa 1928/1929 staat Han Portielje (1e van links) en Hopman Pompe (6e van links).

Han was majoor bij de Koninklijke landmacht en assistent boekdrukker in drukkerij M. J. Portielje, de drukkerij van zijn vader in Amsterdam. Tussen 1942 en 1946 was hij ook deelgenoot van de firma.

In de oorlog was Han actief in het verzet en hiervoor ontving hij het Verzetsherdenkingskruis.

Han is overleden op 30 april 1989 in Bussum.

Meer informatie

[Weest paraat: officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 8, 1938 » 1938-09 - Pag. 36 | Delpher](#)

[Johannes Nicolaas Christiaan Portielje \(1914 - 1989\) - Genealogy](#)

[Verzetsherdenkingskruis : O t/m R](#)

[Registratie Johannes Nicolaas Christiaan Portielje op 27 december 1914 » Open Archieven](#)

[Johannes Nicolaas Christiaan \(Han\) Portielje : Family tree by Anne PORTIELJE \(andavtat\) - Geneanet](#)

[Geschiedenis - Scouting Erica - Naarden / Bussum](#)

[Collection: Archief van de drukkerij M.J. Portielje | Allard Pierson - The Collections of the University of Amsterdam](#)

[Indexen](#)

[Details Database](#)

[Johannes Portielje \(Amsterdam, 27 december 1914 - Bussum, 30 april 1989\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.