

Hendrikus Petrus Degens



Hendrikus Petrus Degens is geboren op 6 augustus 1918 in Padang, NOI.

Hij was afgestudeerd in de Indologie aan de Universiteit Leiden.



In 1939 kreeg hij zijn erkenning als welpenleider bij groep 5 de Satrya's in Oegstgeest. Hij woonde aan de Haarlemmerstraat in Leiden.

Tijdens de oorlog waren hij en Alida Heijmans beide medewerkers van het district Leiden van de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers. Zij trouwden op 5 mei 1943 in de Zuiderkerk in Leiden. Ze kregen twee zoons.

Hij overleed op 7 december 1993 in Voorschoten en werd begraven op begraafplaats Rosenburgh in Voorschoten.

Meer informatie

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no 10, 1939 » 1939-11 - Pag. 24 | Delpher](#)
[Leiden in verzet 40-45 \(geni.com\)](#)
[Degens H.P. en Alida Degens-Heijmans - Leiden4045.nl](#)
[Lijst medewerkers LO Leiden - Beeldbank WOII \(erfgoedleiden.nl\)](#)
[Sumatra-bode » 06 aug 1918 - Art. 18 | Delpher](#)
[Leidsch Dagblad | 8 december 1993 | pagina 4 - Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.