



Henri Marie Auguste (Guust) Hermans werd geboren op 13 juni 1922 in Weert. Hij was de zoon van Jean Marie Hubert Joseph Hermans en Yvonne Hubertina Jacqueline Maria Specken. Zijn moeder hertrouwde en zijn stiefvader Albert was arts in Weert.

Hij was leerling van het Bisschoppelijk College Roermond. Aan dit college was de Sint Franciscusgroep verbonden voor externe leerlingen van het college. Guus werd hier lid van. In zijn levensbeschrijving staat over zijn tijd bij Scouting: *Spoedig zien we Guus dan verschijnen als verkenners en als patrouilleleider, een woord, dat voor hem geen ijdele klank is, maar hij voelt werkelijk de verantwoordelijkheid, welke hij te dragen heeft. Hij weet te leven en te werken in de geest van de verkennerswet. Hij weet vertrouwen te geven en ontvang daarvoor ook een groot vertrouwen van zijn jongens. ... Er moet een nieuwe vaandrig komen voor de verkennersgroep en het kan ons niet verwonderen dat de keuze valt op Guus. Hij neemt aan, ook al valt het hem zwaar, zijn geliefde patrouilleleiderschap te moeten missen.*

Guust besloot medicijnen te gaan studeren in Amsterdam. Op 12 maart 1943 werd de loyaliteitsverklaring gepubliceerd. Van de 14.600 studenten in Nederland tekenden op 10 april 1942 ongeveer 2.200 studenten (15%) de verklaring. Iedereen die de verklaring niet had ondertekend, inclusief de meisjes, moest zich op 6 mei melden voor Arbeitseinsatz. Toen dit nieuws zich verspreidde, tekenden nog 1.550 studenten de verklaring zodat uiteindelijk een kwart van de studenten ondertekend hebben. 3800 studenten melden zich voor de Arbeitseinsatz en zij werden via Kamp Erica in Ommen naar Duitsland werden gestuurd. De overige weigeraars doken onder. Guust Hermans weigerde te tekenen en moest dus in mei 1943 naar Duitsland om te gaan werken. Maar hij was de eerste in Weert die niet terugging na zijn verlof in januari 1944. Hij organiseerde de terugkeer van andere studenten naar Weert met behulp van valse doktersattesten en valse stempels onder uiterst moeilijke omstandigheden. Ook zijn zus Marie Andrée is actief in het verzet.

In de oorlog werd hij actief in het verzet bij de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO). Op 21 juni 1944 werd een vergadering van de LO-leiding in het pensionaat St. Louis verraden. Meerdere verzetsmensen waaronder Guus Hermans uit Weert en de kapelaans Naus en Berix, werden opgepakt. Geen van hen keerde uit gevangenschap terug. De verrader, Bob Jesse (schuilnaam Vos), werd na zijn gevangennamen in juni 1945 naar Weert gebracht. De gevangenen werden verhoord en later naar Kamp Vught overgebracht. Gedurende de maanden juli en augustus 1944 werden de arrestanten onafgebroken ondervraagd. Guust overleed op 2 september 1944 in concentratiekamp Oranienburg.

Hij ligt begraven op het Nederlands ereveld Osnabrück te Osnabrück-Westerberg. Guus ontving postuum het verzetshedenkingskruis. Hij wordt herdacht op het Verzetmonument van de provincie Limburg in Valkenburg aan de Geul.

Meer informatie

[Henri Marie August Hermans | Oorlogsgravenstichting](#)

[Erfgoedhuis Weert :: Weert en Weertenaren > Het verzet](#)

[Het Verborgen Front h6-2.pdf \(rug.nl\)](#)

[Internaat Bisschoppelijk College Roermond - Wikipedia](#)

[Guus Hermans \(Henri Marie Auguste\)](#)

De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 13-07-1945

Boek 100 jaar Scouting in Roermond

[Valkenburg, 'Provinciaal Verzetmonument' - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal](#)

[Comité 4 en 5 mei](#)

[Guust Hermans – Verzetsmensen – Verzetmonument Weert](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.