

August (Guus) Richard Best is geboren op 29 juni 1924 in Den Haag. Hij was de zoon van Petrus Wilhelmus Best en Isabella Sophia Boele. Zijn ouders trouwden in 1907. Guus had een zus. Zijn vader was militair.

Na meer dan vijftien jaar als stafofficier werkzaam te zijn geweest, werd zijn vader op 1 november 1933 plotseling benoemd tot commandant van de Luchtvaartafdeeling, de militaire vliegdiens van het leger (waaruit later de Koninklijke Luchtmacht voortkwam). Het gezin woonde tussen 1933 en 1938 in Zeist.

In mei 1936 werd Guus verkenner bij de Bisons in Zeist. Een maand later werd hij welkom geheten in *De verkenner, officieel orgaan voor de Padvinders Beweging in Nederland*.

Aan het begin van de oorlog was hij student.

Zijn vader was na de capitulatie van het Nederlandse leger, op 15 mei 1940, één van de weinige officieren van landmacht en marine die weigerden de 'Ehrenwörtliche Erklärung' te ondertekenen. Hij werd daarom als krijgsgevangene naar Duitsland afgevoerd. Hij werd ernstig ziek en hij tekende alsnog 'onder protest' een erewoordverklaring en mocht eind oktober 1941 naar Nederland terugkeren.

Guus was actief in het verzet in Zeist en aangesloten bij de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS). Samen met Lodewijk Knol 'vriend en wapenbroeder' werd hij na verraad op 10 december 1944 opgepakt en kwam terecht in Kamp Amersfoort.



Het verzet pleegde op 3 februari 1945 een aanslag op het Hoofdseinhuis in Amersfoort. Drie Duitsers werden daarbij gedood en het treinverkeer op deze doorgaande route werd ernstig gehinderd. Als represaille werden 20 mannen uit Kamp Amersfoort en de gevangenis aan het Wolvenplein in Utrecht gehaald. Ze werden op 5 februari in de voortuin van Barchman Wuytierslaan 40-42 geëxecuteerd. Bij de slachtoffers werd een bord met 'Terroristen en saboteurs' geplaatst en de slachtoffers bleven vervolgens 24 uur lang in de

voortuin liggen. Guus was één van de gefusilleerde verzetsstrijders. Hij werd begraven op het Erehof op de Gemeentelijke Begraafplaats Rusthof te Amersfoort.



Na de bevrijding wilde de gemeente Amersfoort zo snel mogelijk een monument oprichten voor de slachtoffers van deze brute moordpartij. Schoolkinderen zamelden geld in en al bij de eerste Dodenherdenking, op 4 mei 1946, werd een plaquette onthuld. Op de gedenksteen stond onder de namen van de twintig mannen: 'Zij vielen ten offer aan de wraak, Zij offerden zich voor de vrijheid'. In 2019 werd de tekst aangepast naar 'Wij herdenken hen die vielen voor de vrijheid', omdat onder de slachtoffers niet alleen verzetsstrijders waren, maar ook een collaborateur die vastzat vanwege inbraak en een Nederlander die uit de SS was gedeserteerd.



Meer informatie

[August Richard Best \(Den Haag \(zh\), 29 juni 1924 - Amersfoort \(ut\)/Barchman Wuytierslaan, 5 februari 1945\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[August Richard Best | Oorlogsgravenstichting](#)

[August Richard Best | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Lijst van slachtoffers van Kamp Amersfoort - Wikipedia](#)

[Omgekomen militairen en burgers - Rhoen.nl](#)

[Berga / Beuzenberg - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Best, Petrus Wilhelmus \(1881-1960\)](#)

[Fusillade bij de Barchman Wuytierslaan in Amersfoort - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Details Database](#)

[Leusden - Begraafplaats Rusthof - August-Richard-Best-1924-1](#)

[Niet alle mannen op oorlogsmonument Amersfoort waren even heldhaftig](#)

[Amersfoort, monument aan de Barchman Wuytierslaan - Nationaal Comité 4 en 5 mei :](#)

[Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

De verkenner, officieel orgaan voor de Padvinders Beweging in Nederland mei 1936

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.