

Gustaaf baron van der Feltz



Gustaaf Willem Jacobus baron van der Feltz is geboren op 24 juli 1904 in Deventer. Hij was de zoon van Albertus Constant van der Feltz (1871-1952) en Marie Frédérique Isabelle de Milly van Heiden Reinestein.

In 1907 verhuisde het gezin naar Voorst, toen vader Van der Feltz burgemeester werd. Gustaaf was actief bij Scouting. Bij de opening van het clubhuis van de Kardinaal de Jong groep in Twello

vertelde hij dat hij vroeger padvinder is geweest.

Burgemeester van der Feltz vertelde, dat hij vroeger zelf padvinder was geweest, iets, dat hem zijn hele leven was bijgebleven en waaraan hij steeds met groot genoegen zal terugdenken.

Gustaaf ging rechten studeren en werd in 1934 burgemeester in Zuidlaren. Hij trouwde in 1934 met Gustave Wilhelmine Adolphine Woltera van Rappard. Na zijn scheiding hertrouwde hij met Eleonora Jeanne van Haersma de With. In 1937 volgde hij zijn vader op als burgemeester in Voorst. In Twello kocht hij in 1938 landhuis Holthuis. Het was verwaarloosd geraakt en hij liet het renoveren.

Tijdens de oorlog moest hij op last van de bezetter allerlei maatregelen treffen en besluiten ondertekenen. Op 19 februari 1943 schreef hij het departement van Binnenlandse zaken bezwaren te hebben tegen het verlenen van medewerking aan een aantal maatregelen. Hij noemde onder andere het medewerken aan de Arbeitseinsatz, en het opsporen, aanhouden en bevelen tot gevangenneming van personen die niets op hun kerfstok hadden. Hiermee doelde hij ongetwijfeld op de opsporingsbevelen van Joden die hij tot dan toe (noodgedwongen) had ondertekend. Formeel werd hij in opdracht van de Reichskommissar pas in maart 1944 ontslagen nadat hij had geweigerd arbeiders voor de Wehrmacht te leveren. Eind februari 1944 dook hij onder. Van der Feltz werd opgevolgd door graanhandelaar en NSB-er Hesselink, bijgenaamd Karel'tje Havermout.

In 1944 werd zijn huis gevorderd door de Duitse bezetter. Later dat jaar stortte er een vliegtuig neer in de tuin. Op de plek waar het neerkwam ontstond een groot gat. Later werd hier een duiventil geplaatst.

Op 29 april 1945 liet burgemeester Van der Feltz aan de minister van Binnenlandse Zaken, de militaire commandant in de provincie Gelderland en het militair gezag weten dat hij met ingang van 18 april 1945 zijn taak weer heeft hervat. De burgemeester heeft er voor gezorgd dat er na de oorlog op het landgoed, tegenover het huis en naast de schapenweide, een monument voor de gevallenen werd geplaatst. In mei is er altijd een herdenking .

Na de oorlog was hij dijkgraaf van het polderdistrict Veluwe (1953-1975). Hij stopte als burgemeester in 1969.

Gustaaf is overleden op 9 april 1989 in Deventer. Hij werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Meer informatie

[Gustaaf Willem Jacobus van der Feltz, baron \(1904 - 1989\) - Genealogy](#)

[Gustaaf Willem Jacobus van der Feltz - Wikipedia](#)

[Deventer dagblad » 13 okt 1952 - Art. 37 | Delpher](#)

[13-oorlogsnummer.pdf](#)

[Holthuis \(havezate\) - Wikipedia](#)

[Twello, oorlogsmonument - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Archieven.nl - GAV-PORT-007 Mr. Gustaaf Willem Jacobus baron van der Feltz, burgem...](#)

[\(Gemeentearchief Voorst\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.