



Lugienus (Gienus) Vlieghuis is geboren op 20 juni 1905 in Beilen. Hij was de zoon van Gerrit Vlieghuis en Beerta Helling. Hij had twee broers en een zus. Hij werd boekhouder van beroep en had een type- en kopieer inrichting. Gienus woonde op de Collardslaan in Assen. In 1932 trouwde hij met Antje Gruben en in 1938 werd hun dochter Johanna Gerda geboren.

Op 4 februari 1911 wordt in Assen een padvindergroep opgericht. Na een paar maand, op 8 juli 1911, worden de eerste Asser padvinders geïnstalleerd. Hiervoor was zelfs een lid van het Hoofdbestuur naar Assen afgereisd. In de begin periode waren verschillende officieren van het Asser garnizoen bij de leiding actief waardoor de activiteiten een militaristisch tintje hadden. De groep kwam eerst samen in het Koetshuis van Lels, maar nadat Commissaris van de Koningin Linthorst Homan betrokken raakte bij Scouting, ging de groep naar het Koetshuis van Linthorst Homan aan de Kloosterstraat. De groep heette in eerste instantie de Hunnengroep. Gienus werd in maart 1931 groepsleider en hopman van de Hunnengroep. De groep wordt later hernoemd in de Zwervers. Zijn broer Egberdinus Geert Vlieghuis was hier welpenleiding (Baloe en later Akela) en volgde hem op als groepsleider. De groep nam deel aan de Wereld Jamboree in Vogelenzang in 1937. Gienus werd eind 1938 oubaas van voortrekkersstam van de groep, de Hunnen. Hij was de drukker van het blad *Waakt, orgaan van de Padvinders Vereniging Nederland*.

De voortrekkers zijn tijdens de mobilisatie actief in de hulpverlening. Chris Erkelens, één van de stamleden, zit op vrijdag 10 mei 1940 in padvindersuniform op het politiebureau aan de Brink. Hij is met anderen gevraagd om te helpen bij het noteren van radioberichten over overkomende vliegtuigen. Opeens komt er een Duitse soldaat binnen die de radio met zijn geweer een klap gaf. Chris maakte dat hij weg kwam. De voortrekkers gaan in de zomer van 1940 nog wel op zomerkamp naar Tongeren bij Epe. Ze vertrekken bij oubaas Gienus Vlieghuis in tweetallen in burger, want de Duitsers hebben samenscholingen verboden. Na het verbod op Scouting op 2 april 1941 wordt het groepsgebouw van "de Zwervers" in de Oosterhoutstraat door de Duitsers gevorderd en een gedeelte van de inventaris in beslag genomen. De tenten zijn dan al in veiligheid gebracht en bij "Witterzomer" ondergebracht.

Vlieghuis was in de oorlogsjaren de provinciale vertegenwoordiger in Drenthe van het illegale Vrij Nederland.

Na de oorlog overleed zijn vrouw in 1948 en hertrouwde hij in 1949 met Jansje Martha Aleida Nieboer. Zij was in 1937 Akela bij Prometheus in Wildervank-Veendam. Twee jaar later was ze akela bij de Apachiogroep in Hilversum. Lugienus kreeg in 1954 een zilveren Jacobsstaf. Hij was begin jaren '50 assistent districtscommissaris Verkenners, Voortrekkers en OPV in district Assen.

Hij is overleden op 20 januari 1969 in Assen.

Meer informatie

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 15, 1931, no. 3, 1931 » 1931-03 - Pag. 4 | Delpher](#)

[Waakt; orgaan der Padvinders Vereeniging Nederland, 1933, 1933 » 1933-12 - Pag. 10 | Delpher](#)

[Waakt; orgaan der Padvinders Vereeniging Nederland, 1934, 1934 » 1934-01 - Pag. 8 | Delpher](#)

[Waakt; orgaan der Padvinders Vereeniging Nederland, jrg 4, 1937, no 9, 1937 » 1937-09 - Pag. 26 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 16, 1932, no. 6, 1932 » 1932-06 - Pag. 33 | Delpher](#)

[Waakt; orgaan der Padvinders Vereeniging Nederland, jrg 6, 1939, no 3, 1939 » 1939-03 - Pag. 14 | Delpher](#)

[Waakt; orgaan der Padvinders Vereeniging Nederland, jrg 5, 1938, no. 9, 1938 » 1938-10 - Pag. 14 | Delpher](#)

[Waakt; orgaan der Padvinders Vereeniging Nederland, jrg 4, 1937, no. 4, 1937 » 1937-04 - Pag. 11 | Delpher](#)

[Waakt; orgaan der Padvinders Vereeniging Nederland, 1939, 1939 » 1939-12 - Pag. 22 | Delpher](#)

[Waakt; orgaan der Padvinders Vereeniging Nederland, 1939, 1939 » 1939-12 - Pag. 17 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no. 3, 1940 » 1940-03 - Pag. 32 | Delpher](#)

[De Ondergrondse Pers 1940-1945, 3e geheel herziene druk door Drs. Hans de Vries \(knaw.nl\)](#)

[Lugienus Vliegghuis \(1905 - 1969\) - Genealogy \(geni.com\)](#)



[Provinciale Drentsche en Asser courant » 29 sep 1949 - Art. 37 | Delpher](#)

[Nieuwsblad van het Noorden » 22 jan 1969 - Art. 205 | Delpher Zoeken op naam \(drentsarchief.nl\)](#)

[Visseren / Voogel - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 33, 1950-1951, no. 6, 1951 » 1951-03 - Pag. 27 | Delpher](#)

Boek 100 jaar scouting in Assen

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.