



Gerrit Johannes Wilhelmus den Herder is geboren op 16 maart 1906 in Den Haag. Hij was de zoon van Jacobus den Herder en Martina Neeltje Metje Brand van Straaten. Gerrit werd predikant van de Doopsgezinde Broederschap. Hij had een jongere broer, Hendrik Arnoldus Martinus (1915) die ook predikant werd. Gerrit trouwde op 5 augustus 1931 in Den Haag met Jannij Pomes.

Voor de oorlog woonde hij in Friesland en was daar actief binnen Scouting. In 1936 nam hij het secretariaat van het broederschap van oud padvinders in district Friesland op zich. Hij woonde toen in Franeker. Later werd dit de functie van assistent districtscommissaris voor OPV. Begin 1938 werd hij (waarnemend) districtscommissaris van district Friesland. In 1940 verhuisde hij naar Drachten. In mei 1940 stopte hij als districtscommissaris. Het district heette toen district Leeuwarden.

Tijdens de oorlog gaf hij onder andere onderdak aan de joodse Bep Bolle (Beppie). Ze kreeg de schuilnaam Maria Bertha Soestbergen. Na een verblijf bij Den Herder verbleef ze nog op tal van andere onderduikadressen en overleefde de oorlog.

In juni 1945 was hij predikant van de Ver. Doopsgezinde Gemeente Amsterdam. Hij schreef toen een brief aan de Jeugd van de wijk met een oproep om te komen tot oprichting van een padvindersgroep. Deze Elfregi-groep (NPV 24 en NPG 12) werd opgericht op 22 juni 1945 in Amsterdam. Hij werd groepsdominee van de groep. In april 1946 werd hij assistent districtscommissaris voor geestelijke training van district Amsterdam.

In 1959 hertrouwde hij met Christina Wilhelmina Brugman en werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Dominee den Herder is overleden op 19 december 1980 in Oostburg (Zeeland)

Meer informatie

Logboek Elfregi groep Amsterdam (129) Scoutingmuseum Baarn

[Geboorte Gerrit Johannes Wilhelmus den Herder op 16 maart 1906 te 's-Gravenhage »](#)

[Open Archieven](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no. 8, 1936 » 1936-09 - Pag. 13 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no. 11, 1936 » 1936-12 - Pag. 22 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no. 5, 1937 » 1937-05 - Pag. 19 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 2, 1938 » 1938-02 - Pag. 17 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 4, 1938 » 1938-04 - Pag. 25 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no. 5/6, 1940 » 1940-05 - Pag. 31 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 28, 1945-1946, no. 7, 1946 » 1946-04 - Pag. 2 | Delpher](#)

[Microsoft Word - Predikanten die Joden hielpen VIII\[56\].docx \(vu.nl\)](#)

[Onderscheiding Gerrit Johannes Wilhelmus den Herder \(in het jaar 1815-1993\) te » Open Archieven](#)

[Dominees.nl \(beroepingswerk.com\)](#)

[Geschiedenis - Scouting Amsterdam - Elfregi Zeeverkenners](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.