

Gerardus (Gerard) Wouterus Tullenaar werd geboren op 14 juni 1921 in Overveen.

Hij was actief binnen Scouting.

Hij was zich als jongeman van 18 al bewust van een naderend onheil. Begin 1940 werd hij lid van de vrijwillige Burgerwacht in Bloemendaal en zocht na de capitulatie contact met de OD (de Orde-Dienst) in Haarlem. Zij vonden hem te jong. Met twee vrienden van Scouting probeerde hij naar Engeland te vluchten. Ze kwamen niet verder dan het klooster in het Vlaamse Tegelen. Terug thuis werd via de bakfiets, waarmee het brood werd bezorgd, het illegale 'Vrij Nederland' verspreid. Op enig moment werd hij gevraagd om te helpen bij het dreggen naar wapens, die bij een nachtelijke dropping in de Raamsingel in Haarlem zouden zijn terechtgekomen (en dat kon -zo bleek later- wel eens een valstrik zijn geweest).

Eind van het jaar stond de Sicherheitsdienst (SD) op de stoep, vergezeld van twee NSB-ers. In de Euterpestraat werd hij verhoord, eerst door die NSB-ers die hem afranselden. Hij werd op 18 december 1942 gearresteerd voor wapenbezit en verspreiden van illegale bladen.

Hierna volgde gevangenschap en dwangarbeid: 9 maanden in het Huis van Bewaring II bij de Amstelveenseweg in Amsterdam; 9 maanden Kamp Vught en in mei 1944 op transport naar concentratiekamp Dachau, waar hij op 26 mei 1944 aankomt. Hij werd in Kamp Allach op (29)30 april 1945 door Amerikaanse soldaten bevrijd. Wat er tijdens zo'n verhoor precies gebeurde wordt bijna altijd verzwegen. Net als de onmenselijke behandeling in de kampen.



Hij ontving na de oorlog het Verzetshedenkingskruis.

Op 23 december 2008 overleed hij en werd begraven in Steenberg.

Meer informatie

[Verzetsmuseum | Dachau | Persoon: Gerardus Wouterus Tullenaar](#)

[Steenbergen - Algemene/R.K. Begraafplaats - Gerard-Tullenaar \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

[Verzetshedenkingskruis \(geni.com\)](#)

[Nieuws: De 74ste Dachau herdenking in het Amsterdamse Bos \(amstelveenweb.com\)](#)

[Archieven.nl - 61-82 Verzoeken voor extra levensmiddelenbonnen, 1945-1946. \(NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.