



Gerard Huis in 't Veld werd geboren op 11 juli 1921 in Hilversum. Hij was de zoon van H. Huis in 't Veld en Johanna Gerarda Janssen. Na zijn lagere en middelbare school werd hij als firmant opgenomen in de zuivelfabriek van zijn vader. Hij volgde n de avonduren een groot aantal cursussen, zowel op zuiveltechnisch gebied als op het commerciële vlak en het management. In 1941 kwam een fusie tot stand tussen vijf Hilversumse bedrijven. Hij bleef verbonden aan dit nieuw gevormde bedrijf.

In mei 1932 werd in Hilversum door onder andere Dominee Willem ten Boom de Heideparkgroep opgericht. Het werd de 3e Hilversumse Groep en was aangesloten bij de NCVP (Nederlandse Christelijke Vereniging van Padvinders). Ze bestond naast de Gooische Treckers en de watergroep. De naam is ontleend aan het landgoed 'Heidepark' aan de Soestdijkerstraatweg waar hun groepshuis stond. De groep had een egaal bruine das. Doordat er teveel leden kwamen, splitste in 1938 de Celliersgroep af. Gerard werd scout bij de groep. In april 1940 werd hij assistent verkennerleider bij Die Gooische Treckers.

Gerard ging in augustus 1939 met een groep voortrekkers als 2e Kanderstegstam op kamp naar Kandersteg International Scout Centre in Zwitserland. Ondertussen nam de dreiging in Europa door Nazi-Duitsland toe. De groep van 40 voortrekkers, onder leiding van oubaas Lorentz uit Breda, kwam uit heel Nederland. Oubaas Lorentz was kapitein bij de artillerie en op 23 augustus ontving hij een telegram uit Nederland dat hij onmiddellijk terug moest keren, samen met Joop ter Pelkwijk die luitenant was. Ze vertrokken een paar uur later. In het kader van de voormobilisatie werden een dag later officieren en kwartiermakers opgeroepen. De internationale toestand was in Kandersteg het gesprek van de dag en ook de Engelse aanwezigen in Kandersteg gingen onmiddellijk terug naar huis. Op de 25e, twee dagen voor het geplande einde van het kamp, gingen ook de andere deelnemers in overvolle treinen terug. De algemene mobilisatie werd een paar dagen later, op 28 augustus, afgekondigd en alle dienstplichtigen (lichtingen 1924-1938) werden opgeroepen. Op 1 september viel Duitsland Polen binnen.

Tijdens de oorlog, toen Scouting verboden werd, stopte de groep niet. De stamleden vormden een kampeerclub en de kampen gingen gewoon door. Elk jaar, tot 23 april 1944, organiseerde Kik ten Boom Sint Jorisvieringen. Ook groep ging, onder de naam De Woudlopers, illegaal door en kwamen samen in het theehuis in de tuin van de familie Schadd aan de Soestdijkerstraatweg. De verkenner werden ingezet voor koerierswerk bij de Boodschappendienst. Naar mate de oorlog vorderde moesten steeds meer leden stoppen omdat ze gingen studeren, als ex-militair opgeroepen werden of als dwangarbeider tewerk gesteld werden. Veel leden gingen in het verzet. In 1943 moest Gerard onderduiken. In die periode nam hij deel aan illegaal werk en had de leiding over een koeriersdienst.

Op 2 februari 1943 verloofde Gerard met Fe Tas (1920 – 2013). Ze vierden dit met de vrienden van hun Scoutinggroep.

In het oorlogsdagboek van de Heidepark Stam (23 april 1944 - 2 juni 1945) verscheen in de herfst van 1943 een nieuwsbericht van stamleden die in te werk gesteld waren. Gerard was op dat moment te werk gesteld in het kamp 'De Voorst' in de Noordoostpolder. Op Dolle Dinsdag, 5 september 1944, stond in het dagboek een overzicht van de verschillende stamleden. Hier wordt genoteerd dat Gerard in de Noordoostpolder heeft gewerkt.



Laat hem ook eens iets horen: G. Huis in't Veld,
Kamer 34. Kamp de Voorst. Post Zwartsluis.

Vanaf de bevrijding in mei 1945 leidde hij een E.H.B.O.-groep van de Binnenlandse Strijdkrachten. In september 1945 keerde hij weer terug bij het bedrijf en vervulde er tot aan zijn pensionering diverse functies.

Gerard trouwde op 15 september 1945 met Fe Tas. In 1946 woonden ze in Kuinre waar hun eerste zoon geboren werd. Ze kregen vier kinderen; drie zonen en een dochter.

Naast zijn dagelijkse werkzaamheden had Gerard een diepe en warme belangstelling voor de jeugd en voor het welzijn van de gemeente Hilversum. Hij was binnen Scouting een stuwende kracht, onder andere 15 jaar districtscommissaris voor het district Gooi-Zuid en bijna 30 jaar bestuurslid, later voorzitter van de stichting "Scouting Kampeercentrum Beukenwoud". In april 1956 was hij aanwezig bij de opening van een nieuwe stamhut die was ontworpen en gebouwd door de voortrekkers van De Gooise Zwervers. Het gebouw kwam op de plek van het eerste Behouden Huys, dat zo vervallen was dat nieuwbouw noodzakelijk werd. Het gebouw kreeg weer dezelfde naam.

Deze stamhut vervangt het gebouwtje, dat op dezelfde plaats, nabij de weg naar de Hilversumse golfbanen, heeft gestaan en dat langzamerhand zozeer in verval was geraakt, dat afbraak geboden was. Het droeg de naam „Het behouden Huys", omdat het in de oorlog de enige plek was, waar nog padvinders, wier organisatie door de Duitsers verboden was, bij elkaar kwamen. De voortrekkers, die met eigen handen een nieuwe blokhut bouwden (zelfs de tekening was eigen werk!), hebben het passend gevonden, de oude naam, waaraan zoveel herinneringen zijn verbonden, te bewaren.

Gerard is overleden op 16 december 1988.

Meer informatie

[De Gooi- en Eemlander : nieuws- en advertentieblad » 09 jul 1949 - Art. 23 | Delpher Guldenboek.pdf \(kpn.nl\)](#)

[Felicie Tas \(1920-2013\) » Genealogie Burgers » Genealogie Online](#)

[Illegale padvindersactiviteiten in de Tweede Wereldoorlog \(albertusperk.nl\)](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no 4, 1940 » 1940-04 - Pag. 29 | Delpher](#)

[Waakt; orgaan der Padvinders Vereeniging Nederland, jrg 5, 1938, no 11, 1938 » 1938-12 - Pag. 6 | Delpher](#)

[Oudbruin 3.0 | Plakboek | Weekend in Het Behouden Huys, 1942.](#)

[Oudbruin 3.0 | Plakboek | Bericht uit Duitsland van enkele stamleden.](#)

[Oudbruin 3.0 | Plakboek | Bericht over enkele Stamleden.](#)

[Oudbruin 3.0 | Plakboek | Verloving Gé Huis in 't Veld en Fee Tas.](#)

[Oudbruin 3.0 | Plakboek | Bericht van Gé Huis in 't Veld.](#)

[De Gooi- en Eemlander » 16 apr 1956 - Art. 27 | Delpher](#)

Logboek 2^e Kanderstegstam 1939, Scoutingmuseum Baarn

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.