



Gerardus (Gerard) Theodorus Joseph Brouwers is geboren op 16 augustus 1911 in Nijmegen. Hij was de oudste zoon van een groot gezin. Zijn ouders trouwden op 6 juni 1910 in Nijmegen en zijn vader was toen slager van beroep, later werd hij fabrieksopzichter. In de jaren '20 woonde de familie in Oss en daarna verhuisden ze naar Hees bij Nijmegen. Ze gingen wonen in Villa 'Karma' aan de Graafscheweg 378.

Kapelaan pater Servatius Lemeer O.P. nam in 1932 het initiatief voor de oprichting van een katholieke verkennergroep in Hees en Neerbosch, de St. Albertusgroep. Hij werd de eerste aalmoezenier van de groep. Voor de oorlog fungeerde het Koetshuis 'De 2 paarden' bij de familie Brouwers een tijd als hoofdkwartier.

Gerard Brouwers was vlak voor en direct na de oorlog hopman bij de groep en Assistent Adjunctenaat Commissaris Verkenners. Hij was één van de meest prominente scouts uit de familie. Vijf leden van zijn familie werden uiteindelijk leider of leidster bij de groep. Zijn broer Arnold werd vaandrig in 1937 en de broertjes Theo (1923) en Eugene werden voor de oorlog verkenner. In 1938 nam Gerard de leiding over van oprichter Anton Beukers en loodste de groep door de vijf oorlogsjaren. In het eerste oorlogsjaar componeerde Gerard voor de band van de groep, het St. Alb bandje een mars, die erg in de smaak viel.

Wat een Verkenner al niet kan!

Het is den Hopman der St. Albertusgroep te Hees-Neerbosch, den heer G. Brouwers, gelukt, om voor het St. Alb.-bandje, aan welks hoofd hij staat, zelf een marsch te componeeren. Deze „euwe, zelf-gecomponeerde marsch is getiteld: „St. Albertusmarsch” en voldoet, naar men ons van deskundige zijde mededeelde, heel goed.

Na het verbod op Scouting op 2 april 1941 bleef hij in een geheime kamer in z'n ouderlijk huis met een groot deel van de groep gewoon doorgaan.

In 1943 en 1944 werd door een aantal leden van de groep ondergronds verzetswerk uitgevoerd. Ook een paar van de vele Brouwers-zonen zaten in het gewapend verzet. De wapens lagen opgeslagen op de zolder van de villa en één van de zolderkasten had een dubbele achterwand waar de jongens zich konden verstoppen in geval van nood. Op een gegeven moment werd de familie Brouwers getipt dat de Duitsers een huiszoeking bij hen zouden gaan houden. De jongens verdwenen in de kast achter de geheime wand en hun moeder was net bezig de wapens in het hoge gras in de tuin te verbergen, toen de Duitsers eraan kwamen. Ze zeiden haar vriendelijk goedendag, zonder door te hebben waar ze mee bezig was, en vroegen of ze door konden lopen. Hun moeder gaf toestemming en het huis werd doorzocht, zonder de geheime verstoppelplek of de wapens te vinden. Henk, één van de broers van Gerard was prominent



verzetsstrijder. Hij was de aanvoerder van knokploeg Nijmegen. Na de oorlog ging hij naar Nederlands-Indië.



Direct na de oorlog ging de groep weer bovengronds verder en Gerard werd weer hopman. Zijn zus Dora (1920) werd welpenleidster (Raksha) bij de horde en vertrok later naar Australië waar ze ook jarenlang actief was bij de Guides.

Gerard overleed veel te jong, op 36 jarige leeftijd, op 19 januari 1948 in Nijmegen. Bij zijn begrafenis waren een groot aantal scouts aanwezig.

De St. Albertusgroep Hees-Neerbosch ging na het landelijk samengaan van de Katholieke

Verkennersbeweging en de Nederlandse Padvinders

Vereniging in 1973 verder onder de naam Scouting Albertus Nijmegen. Na het samengaan met de Bernadettegroep in 1985 kreeg Albertus ook meisjes als leden. In 2012 is Scouting Albertus gefuseerd met Scouting Amalgama.

Meer informatie

[Scouting Amalgama – Nijmegen-lindenholt](#)

[Scouting Albertus \(Nijmegen\) - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[Historie Albertus](#)

[2011-Hees-bij-Nijmegen-22x22_compressed.pdf \(dorpsbelanghees.nl\)](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 16, 1932, no. 9, 1932 » 1932-10 - Pag. 7 | Delpher](#)

[Studiezaal Nijmegen - Werkgroep Historie Hees 2003-2011](#)

[Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant » 19 nov 1932 - Art. 49 |](#)

[Delpher](#)

[Geboorte Gerardus Theodorus Joseph Brouwers op 16 augustus 1911 te Nijmegen » Open Archieven](#)

[Overlijden Gerardus Theodorus Joseph Brouwers op 19 januari 1948 te Nijmegen » Open Archieven](#)

De Katholieke Verkenners Leider juni 1937

[789-Brug1 \(noviomagus.nl\)](#)

[Zoeken | CollectieGelderland](#)

[GraafsewegBossmann53-09-09 \(noviomagus.nl\)](#)

Foto: St. Albertusgroep in 1946 met in het midden Hopman Gerard Brouwers

[1995-nr.-2-SB-WEB.pdf \(dorpsbelanghees.nl\)](#)

[2005-nr.-4-SB-WEB.pdf \(dorpsbelanghees.nl\)](#)

[2007-nr.-4-SB-WEB.pdf \(dorpsbelanghees.nl\)](#)

[De Gelderlander 21 januari 1948 \(nijmegen.nl\)](#)

[Studiezaal Nijmegen - De Gelderlander 24/1/1948](#)

[Studiezaal Nijmegen - De Gelderlander 20/1/1941](#)

[Studiezaal Nijmegen - De Gelderlander 24/5/1935](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.