



Gerard Evert Boshuizen is geboren op 27 november 1906 in Amersfoort. Hij was de zoon van Jan Boshuizen (1881 – 1929) en Anna Geertruida Helena Kwast (1883 – 1957). Hij had een broer Martinus (Martien) Leendert (1905). Zijn vader had een kappers/coiffeuse zaak in Amersfoort (Het kappershuis, later Interieurcoiffeur Boshuizen). Zijn moeder werkte daar ook.

Hij was in zijn jeugd samen met zijn broer Martien padvinder in Amersfoort. Op dat moment was er nog maar één groep. Op 18 maart 1911 werd De Amersfoortsche Padvindere Vereeniging opgericht. Toen in 1920 de groep te groot werd, werd ze gesplitst in groep 1 (later Cay Noya) en groep 2 (later Flehitegroep), met ieder ongeveer 50 leden. De broers gingen over naar groep 2. Scouting bleef groeien en in 1926 werd groep 3 (later Impeesagroep) opgericht waarbij de leden uit zowel groep 1 als groep 2 kwamen. Groep 1 droeg een oranje das, groep 2 een paarse en groep 3 een das die voor de helft oranje en de andere helft paars was. In 1934 werd besloten om alle groepen van een naam te voorzien.

In 1922 overleed zijn broer Martien. Bij zijn uitvaart werd zijn kist door medescouts gedragen. In *De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvindere"* werd een in memoriam opgenomen. In 1926 volgde Gerard Lou Jepkes op als vaandrig bij groep 2.

*Amersfoort. Al hebben we sinds het Juni-nummer niets van ons laten hooren, toch hebben we in Amersfoort niet stil gezeten. Er zijn maar liefst 2 heplieden bijgekomen, Hopman K. Kaan, voor troep 2 en Hopman R. H. de Boer, voor troep 3. Troep 2 moet z'n vaandrig, Lou Jepkes, voorloopig missen, vanwege de studie en heeft nu Gerard Boshuizen, die nog stamt uit de tijd toen Amersfoort maar 1 troep had, n.l. troep 2.*

In 1928 werd groep 3 Impeesa te groot en werd besloten deze te splitsen in groep 3 A en B. Gerard werd waarnemend hopman van groep 3 B met J. Lameris als vaandrig.

Gerard werd ambtenaar en ging werken in Markelo. In 1934 vertrok hij naar Middelburg om te gaan werken bij de Provincie Zeeland. Hij trouwde op 30 oktober 1942 in Rijswijk met Klazina Cornelia Klokkemeijer. Tijdens de oorlog was hij actief in het Verzet.

Hij ontving na de oorlog het Verzetshedenkingskruis.

## Meer informatie

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvindere", jrg 8, 1922, Deel: speciaal internationaal nummer, no. 8, 13-04-1922 » 13 apr 1922 - Pag. 19 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvindere", jrg 8, 1922, no. 9, 27-04-1922 » 27 apr 1922 - Pag. 19 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvindere", jrg 11, 1925, no. 2, 1925 » 1925-02 - Pag. 19 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 12, 1926, no. 11, 1926 » 1926-11 - Pag. 35 | Delpher](#)  
[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 14, 1928, no. 9, 1928 » 1928-09 - Pag. 49 | Delpher](#)  
[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 15, 1929, no. 2, 1929 » 1929-02 - Pag. 41 | Delpher](#)  
[Huwelijk Gerard Evert Boshuizen & Jan Boshuizen & Anna Geertruida Helena Kwast & Klazina Cornelia Klokkemeijer & Willem Klokkemeijer & Maartje van Sluis op 30 oktober 1942 te Rijswijk » Open Archieven](#)  
[Geboorte Gerard Evert Boshuizen op 27 november 1906 te Amersfoort, provincie Utrecht » Open Archieven](#)  
[Boshuizen, Gerard E. - TracesOfWar.nl](#)  
[www.wiewaswie.nl](#)  
[De Eembode | 1 december 1906 | pagina 8 - Historische kranten - Archief Eemland](#)  
[Bos / Bouwes - Stichting Neerlandisch Verzetsmonument](#)  
[Gerard Evert Boshuizen \(locatie onbekend, 27 november 1906 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)  
[Gerard Evert Boshuizen \(1906 - d.\) - Genealogy](#)  
[De Gooi- en Eemlander : nieuws- en advertentieblad » 15 maa 1905 - Art. 40 | Delpher](#)  
[De Gooi- en Eemlander : nieuws- en advertentieblad » 05 dec 1906 - Art. 29 | Delpher](#)  
[Registratie Gerard Evert Boshuizen op 27 september 1934 te Middelburg » Open Archieven](#)  
[Overlijden Martinus Leendert Boshuizen op 27 maart 1922 te Amersfoort, provincie Utrecht » Open Archieven](#)  
[Amersfoort - Begraafplaats Soesterkwartier - - graf 473090](#)  
[Scouting Cay-Noya - Scoutpedia.nl](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.