



Gelijn Werner is geboren op 28 april 1923 in Vlaardingen. Hij was de zoon van Henri Werner en Sara van der Hoeven. Hij had een zus, Alida Werner

In april 1936 wordt hij welkom geheten in *De Verkenner*, officieel orgaan van de *Padvindere beweging in Nederland* bij Groep 1 Willem de Zwijger in Vlaardingen. In dat jaar maakte hopman Hans van Driel (1916) met een deel van de verkenners van de 'Willem de Zwijgergroep' een excursie naar vliegveld Waalhaven. Op de foto zit Gelijn knielend linksvoor. Hans van Driel was eerst Assistent verkennersleider (vaandrig) en nam in 1937

van hopman S. Bakker de leiding over van de Willem de Zwijger

Na het verbod op Scouting op 2 april 1941 gingen sommige scouts in kleine groepjes illegaal door. Hopman Van Driel ging zo nu en dan met wat oudere verkenners en voortrekkers 'kamperen'. Uiteraard niet in uniform en zonder tenten, bij een boer op de hooizolder bijvoorbeeld. Ook werden clandestien bij jongens thuis, bijeenkomsten georganiseerd. Eén van deze jongens was voor de 'Arbeitseinsatz' naar Duitsland gegaan. Zijn argeloze moeder schreef hem over hopman Van Driel en de clandestiene bijeenkomsten, niet beseffend dat alle brieven geopend en gecensureerd werden. Hopman van Driel moest zich op een morgen melden bij de Sicherheitsdienst in Rotterdam. Gelukkig voor hem is, na een heleboel problemen, een en ander nog redelijk goed afgelopen. Een klein aantal padvindere uit Vlaardingen is in het verzet terecht gekomen en behoorde, mede door hun padvindereervaring, tot de goede werkers van en voor de Ondergrondse.



Halverwege 1942 werden met name op de werf Wilton-Fijenoord en onder de gemeente-arbeiders felle oproepen verspreid om te gaan saboteren. In eerste instantie gebeurde dit met onregelmatig verschijnende pamfletten en na een paar weken kreeg dit de vorm van een nieuwsblad, *Het Vrije Woord*. Het doel was om door verspreiding van het juiste nieuws met commentaar in christelijke geest, het moraal van de bevolking hoog te houden. Het blad werd op een gegeven moment, om de bezetter te misleiden, omgedoopt in *Ick Waeck*. Gelijn Werner was samen met Tiny Huis en Matthijs Cornelis Roelse de oprichter van Het vrije woord en Ick waeck. Aan deze laatste krant werkten ook A. Egberts, H. van Houwelingen en zijn vader Henri Werner mee. Gelijn had de leiding van de totale organisatie. Het is een gereformeerde redactie, die sterk de nadruk legt op geloofsbeginzelen.

Met een klein groepje Vlaardingere verzorgde hij dagelijks - en in 1945 zelfs twee keer per dag - een editie. Ze maakten de krant met via de BBC opgepikt nieuws. Ze schreven ook

eigen verhalen, zoals een stuk over de banketbakker die een NSB'er bleek en het bekend maken van namen en adressen van 'moffenmeiden'.

Vlak voor de bevrijding is het in Vlaardingen chaotisch. Iedereen voelt aan dat de bevrijding aanstaande is, maar in de stad zijn nog overal Duitse soldaten en er is geen Canadees te zien. Op vrijdagavond 4 mei hoort Gelijk Werner op de BBC dat de Duitsers in Nederland hebben gecapituleerd. Hij maakt meteen een extra editie van *Ick Waeck*. Op straat beginnen sommige Vlaardingers al te feesten, maar het is een soort niemandsland tussen de periode van de Duitse bezetting en de aanstaande bevrijding. Ook op zaterdag 5 mei, zondag 6 mei en maandag 7 mei is er in Vlaardingen nog geen geallieerde soldaat te zien. Op dinsdag 8 mei 1945 besluit het Vlaardingse verzet om een grote optocht te houden. Voorop rijdt burgemeester M.C. Siezen, die ondergedoken zat in het Hofsingel Ziekenhuis, met zijn vrouw.

In één van de laatste nummers van na de bevrijding verschijnt een artikeltje 'NSB-service'. Hierin beschrijven ze dat drie NSB'ers na de capitulatie onder dwang de drukpersen moeten bedienen. Werner zamelde ook geld in voor onderduikers.

Gelijk Werner en A. Egberts krijgen in november 1945 de redactie in handen van de Nieuwe Vlaardingsche Courant als die onder eigen naam terugkeert. Ze vertrekken weer in 1948.

Na de oorlog trouwde Werner met Jannie Verhoeven (Schiedam, 26 juli 1926), één van zijn bezorgsters. Hij had groot ontzag voor haar werk. *'Ze moest zich vaak legitimeren bij de Duitsers. En altijd mocht ze verder. De soldaten wisten niet dat ze onder haar jas onze kranten bij zich droeg. Ze was op een bepaalde manier koel. Ik ben haar bijzonder dankbaar voor alles wat ze mij gegeven heeft.'*

Na de oorlog zei Gelijk in een interview: *'Je verzetten, hij dééd het gewoon. „Ik geloof niet dat we beseften wat angst was. Je deed gewoon je plicht. Die moffen moesten met hun poten van ons land afblijven. Meer Vlaardings kan ik het niet zeggen.'*

Gelijk was na de oorlog werkzaam als economiedocent op de Hogeschool Utrecht. Na de oorlog ontving hij het verzetshedenkingskruis.

Hij overleed rond 5 oktober 2020 in Utrecht op 97-jarige leeftijd.

Meer informatie

De Verkenner, april 1936

[Jannie Verhoeven \(1926 - 1990\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Gelijk Werner \(1923 - c.2020\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Vlaardingse verzetsman 'eindelijk' geëerd en dat maakt zijn neef \(97\) - zelf óók actief in het verzet - trots | Waterweg | AD.nl](#)

[Verzetsstrijder Gelijk Werner \(97\) overleden: 'Die moffen moesten van ons land afblijven' | Rotterdam | AD.nl](#)

[Weij / Westdorp - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Verzetsherdenkingskruis : V t/m Z \(geni.com\)](#)

[Ondergrondse Pers 1940-1945 · P t/m Z \(geni.com\)](#)

publications.niod.knaw.nl/publications/WinkelDeVries_OndergrondsePers_1940-1945.pdf

[poot \(GensDataPro Site\) \(stamboom-westland.nl\)](#)

[FGN_2020-1.pdf \(frankelandgroep.nl\)](#)

[JB-2002-Hoort-zegt-het-voort-Aad-Dulfer.pdf \(hvv-vlaardingen.nl\)](#)

[JB-2005-Hoort-zegt-het-voort-De-padvinderij-van-1945-1973-Jaap-van-Krimpen.pdf \(hvv-vlaardingen.nl\)](#)

[Ick waeck : waarin opgenomen Het vrije woord » 28 aug 1945 - Pag. 2 | Delpher](#)

[JB-2002-De-krant-in-Vlaardingen-Ben-van-Haren.pdf \(hvv-vlaardingen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.