



Frederikus (Frits) Theophilus Constantinus Maria Terwindt is geboren op 16 augustus 1907 in Arnhem. Hij was de zoon van Eugenius Wilhelmus Aloysius Terwindt en Madeleine Josepha Anna Maria de Bruijne.

Op 23 april 1929 werd de eerste katholieke verkennergroep in Nijmegen opgericht: de St. Jorisgroep. Deze hoorde bij de parochie H. Antonius van Padua. Het hoofdkwartier bevond zich in een houten gebouw achter de kerk aan de Groenestraat. In februari 1931 werd Frits groepsleider en hopman bij de St. Jorisgroep in Nijmegen. In november 1933 stopte hij als groepsleider.

Hij trouwde op 26 mei 1941 in Nijmegen met H J M (Hetty) Muskens. Ze kregen vijf kinderen. Hij was werkzaam bij de gemeentesecretarie van Ottersum voor hij in 1941 benoemd werd tot assistent-leider van het bijkantoor van het Gewestelijk Arbeidsbureau in Venray. Van 1942 tot 1943 was hij de directeur van dat bijkantoor.

Frits was actief bij de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO). In het voorjaar van 1944 besloot mr. Peter Johanna Wintels uit Venray samen met een groepje medewerkers een berichtenblad te gaan uitgeven ten behoeve van de L.O. Het was de bedoeling dat het dagelijks zou verschijnen. De eerste editie verscheen in de loop van juni 1944 in een oplage van ongeveer vijfhonderd stuks. Het blad bevatte artikelen en nieuwsberichten. Wintels schreef het blad *De Zwijger* in zijn eentje vol en voerde alleen de redactie. Zijn naaste medewerkers stencilden het krantje in de ouderlijke woning van Aben. Plaatselijke L.O.-ers, onder wie Frits Terwindt, verzorgden de verspreiding. Na enige tijd lukte het de oorspronkelijke doelstelling te realiseren en *De Zwijger* dagelijks uit te brengen. In de zomer steeg de oplage tot 1500 exemplaren. Ook tijdens de oorlogshandelingen in Noord-Limburg, waarbij Venray zwaar verwoest werd en de bevolking in de kelders huisde werd het werk voortgezet. Toen de inwoners van Venray in oktober op last van de bevrijders moesten evacueren vanwege het oorlogsgeweld, zette Wintels de uitgave in Helmond legaal voort. Voortaan verscheen *De Zwijger* wekelijks als contactorgaan voor de verspreid in de regio gehuisveste bevolking van Venray.

Later was Frits leidinggevende bij een lokale afdeling van de Hulp Actie Roode Kruis (H.A.R.K.).

Frits Terwindt werd in 1947 burgemeester van de gemeente Huissen. Hij had een belangrijke rol in de herbouw van de door oorlogsgeweld zwaar getroffen gemeente, die in 1944 in de frontlinie lag. Tijdens dat burgemeesterschap overleed hij op 18 april 1966 in het Nijmeegse St. Canisius-ziekenhuis op 58-jarige leeftijd.

Hij ontving na de oorlog het Verzetshedenkingskruis

## Meer informatie

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvindere, jrg 15, 1931, no. 2, 1931 » 1931-02 - Pag. 4 | Delpher](#)

[Frederikus Theophilus Constantius Maria \(Frits\) Terwindt \(1906-1966\) » Stamboom Pauw » Genealogie Online](#)

[Verzetshedenkingskruis : S t/m U](#)

[Details Database](#)

[Fredericus Terwindt \(locatie onbekend, 16 augustus 1907 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Frederikus Theophilus Constantinus Maria Terwindt - Wikipedia](#)

[Akte - Gelders Archief](#)

[Algemeen Handelsblad » 19 apr 1966 - Art. 52 | Delpher](#)

[De Telegraaf » 20 apr 1966 - Art. 204 | Delpher](#)

[Ondergrondse Pers 1940-1945 · P t/m Z](#)

[Het Verborgene Front h11.pdf](#)

[De Ondergrondse Pers 1940-1945 - derde druk - 1989.pdf](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.