



Fredericus Bernardus Ignatius Maria (Frits) Janssens is geboren in Tilburg op 23 februari 1899. Hij was de zoon van Emile Josephus Carolus Maria Janssens en Henriëtte Angelica Bernardina Feldbrugge. Hij kwam uit Esch (Noord-Brabant) en behoorde tot een familie van textielabrikanten uit Tilburg (wollenstoffenfabriek Janssens-De Horizon).

De familie Janssens koopt in 1918 het landgoed De Halse Barrier in Boxtel (ten zuiden van Vught). Na zijn dienstplicht in 1918 en 1919 bij de infanterie werd hij aspirant-officier bij de veldartillerie; in 1922 werd hij reserveofficier met de rang van luitenant. Hij trouwde met Johanna Strengers op 29 juni 1929.

Frits was actief binnen Scouting. In 1932 was hij Adjunct-Commissaris van het Adjunctenaat Utrecht. De katholieke vereniging in Utrecht is dan uitgegroeid tot 12 groepen met 499 leden, 48 leiding, 141 welpen, 241 verkenneren en 57 voortrekkers.

Op 19 mei 1935 werd hij geïnstalleerd als districtcommissaris van de Katholieke Verkenneren van het bisdom Breda. Een jaar eerder werd hij eigenaar van het familielandgoed De Halse Barrier en hij gebruikte het landgoed meestal in het weekeinde aangezien hij in Utrecht woonde. In het weekeinde waren er met regelmaat gasten, als dan niet deel uitmakende van een verkennerengroep. Tijdens de 5^e Wereld Jamboree in Vogelenzang was hij subkampeleider van subkamp 9. In 1938 kreeg hij als Diocesaan Commissaris in Breda zijn Gilwell kralen.



Frits werd regelmatig opgeroepen voor oefeningen en werd uiteindelijk in 1938 bevorderd tot kapitein. In augustus 1939 werd hij gemobiliseerd om na de Nederlandse nederlaag in mei 1940 met groot verloop gestuurd te worden. Gedurende de periode 1940-1945 was het grote huis op het landgoed incidenteel bewoond, hoofdzakelijk als opvangadres van ontheemden (onder andere paters waarvan het eigen huis was gevorderd door de bezetter). Het landgoed fungeerde daarnaast als onderduikadres en De Halse Barrier maakte deel uit van de route om gestrande Engelse piloten te laten terugkeren naar Engeland. Vanuit het noorden trokken deze richting Parijs, en Hal was een vaste stop voor proviand en een slaapplek.

Na de Tweede Wereldoorlog werd hij opnieuw ingedeeld als reserveofficier bij de veldartillerie. Hij was tussen 1956 tot 1961 de hoofdcommissaris van de Katholieke Verkenneren.



Frits is overleden in Boxtel op 6 april 1970.

Meer informatie

[Akte - Regionaal Archief Tilburg \(wiewaswie.nl\)](#)

[1932 – Scouting Utrecht Museum \(beeldbank.site\)](#)

[Frits Janssens - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[View file | Nationaal Archief](#)

[De Volkskrant » 02 jan 1956 - Art. 148 | Delpher](#)

[Welkom \(halsebarrier.nl\)](#)

[1900 ▷ 1950 \(halsebarrier.nl\)](#)

[Rentmeesters, niet meer onder ons | Kerkje van Persingen](#)

[Jamboree logboek 1937 » » 1937 - Pag. 142 | Delpher](#)

[Katholieke Verkenner-leider- oktober 1938](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.