

Elfriede (Friedel) Reupsch is geboren op 12 januari 1913 in Dusseldorf, Duitsland. Ze is de dochter van Karl Friedrich Oswald Reupsch en Emilie Rosenthal.

In 1928 gaat ze wonen in Utrecht. Op 7 mei 1921 wordt de meisjestak voor padvindsters opgericht in Utrecht onder leiding van mevrouw Hamaker, voorzitter en mej. Hesselink, secretaris-penningmeester. De eerste groep wordt in 1929 gesplitst in verband met het ledenaantal en groep II ontstaat. Co Mulder is dan leidster. Friedel wordt dat jaar geïnstalleerd bij het Meisjesgilde in Utrecht.

In 1935 vertrekt ze naar Arnhem en 4 jaar later naar Doetinchem en gaat wonen aan de Wilhelminastraat. Op 12 april 1940 verhuist ze naar Amsterdam. Ze was daar kantoorbediende.

In de oorlog was ze actief in het verzet. Ze werd opgepakt en gevangengezeten in het Oranjehotel in Scheveningen voor 'Vervaardiging en verspreiding der vijandige geschriften'.

In oktober 1946 was er een reünie van politieke gevangenen die in het Oranjehotel in Scheveningen gevangengezeten hebben. Ter gelegenheid hiervan werd een beker gemaakt. Ex-gevangene Elfriede schonk deze aan museum Rotterdam.



Na de oorlog vertrekt ze in maart 1948 naar de Verenigde Staten.

## Meer informatie

[1921 – Scouting Utrecht Museum \(beeldbank.site\)](#)

[Oranjehotel · 1940-1945 · Scheveningen · L t/m R \(geni.com\)](#)

[gedenkboek-oranjehotel-namenlijsten-van- 103.pdf](#)

[De Graafschap-bode : nieuws- en advertentieblad voor stad- en ambt-Doetinchem, Hummelo en Keppel, Wehl, Zeddam, 's Heerenberg, Ulft, Gendringen, Sillevolde, Terborg, Varsveld, Dinxperlo, Aalten, Breedevoorde, Lichtenvoorde, Groenlo, Neede, Eibergen, Bor » 08 dec 1939 - Art. 211 | Delpher](#)

[Indexen \(archieef.amsterdam\)](#)

[11053 In 1946 was er een reünie van politieke gevangenen die in het Oranjehotel in Scheveningen gevangengezeten hebben ... - Oorlogsverzetsmuseum Rotterdam \(40-45nu.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.