



Franciscus (Frans) Martinus Hermanus Benninga is op 31 december 1910 geboren in Amersfoort. Hij was de zoon van Hindrik Benninga en Reintje van Dijk.

Hij volgde de HBS en kweekschool voor onderwijzers en liep stage bij de Berg en Bosch School in Apeldoorn.

Op 18 maart 1911 werd De Amersfoortsche Padvinders Vereeniging opgericht en ging rond de zomer georganiseerd van start met Troep 1 die een ledental van rond de 70 telde. In 1934 kreeg de groep de naam Cay Noya. Frans was verkenners bij groep 1 in Amersfoort. Hij deed op 17 juli 1926 mee aan de door zijn groep georganiseerde sportwedstrijden. Er waren afdelingen uit Apeldoorn, Den Haag, Hilversum, Kampen, Wageningen (Ede), Utrecht en Zeist en afdelingen van het Meisjes Gilde uit Amersfoort, Bilthoven en Utrecht. Hij werd tweede bij verspringen .

Hij trouwde op 11 april 1939 in Apeldoorn met Jacoba Maria van Noort. Hij werkte toen op het Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs (VGLO) in Apeldoorn.

Tussen 23 maart 1945 en 5 mei 1945 zat Frans gevangen in Kamp Amersfoort. Hij had kampnummer 11286. Het kamp werd op 5 mei ontruimd en Frans kwam begin 1945 weer thuis op een gestolen fiets met houten banden.

In 1946 was hij in Apeldoorn Sinterklaas voor alle schoolkinderen. Hij was actief bij de Apeldoornse Operettevereniging. Later werd hij hoofdonderwijzer V.G.L.O. Tademasingel in Zutphen. Hij was trainer bij watersportvereniging D.J.K. Zutphen en Hoofdbestuur lid van de KNZB. In 1950 was hij jurylid en tijdswaarnemer bij de Olympische Spelen in Rome.

Hij is overleden op 7 juli 1961 in Iserlohn, Sauerland in Duitsland als gevolg van een hartaanval.

## Meer informatie

[Franciscus Benninga \(Amersfoort, 31 december 1910 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Geboorte Franciscus Martinus Hermanus Benninga op 31 december 1910 te Amersfoort » Open Archieven](#)

[Franciscus Martinus Hermanus Benninga \(1910-1961\) » Genealogie Geerdt Hindrix Kijl » Genealogie Online](#)

[Huwelijk Franciscus Martinus Hermanus Benninga & Hindrik Benninga & Reintje van Dijk & Jacoba Maria van Noort & Gijsbert Antonie van Noort & Maria Catharina Engelbergh op 11 april 1939 te Apeldoorn » Open Archieven](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 12, 1926, no. 9, 1926 » 1926-09 - Pag. 23 | Delpher](#)  
[Scouting Cay-Noya - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.