



Alfonsus (Fons) Petrus Josephus Verstraeten is geboren in Delft op 20 januari 1922. Hij was de zoon van Prosperus Judocus Verstraeten en Maria Louisa Alphonsina Torfs. Ze trouwden 30 oktober 1918 in Den Haag. Hij had een oudere broer Leonardus (Leo) Gustavus Alphonsus Verstraeten (16 maart 1919, Rijswijk) en zusje José (Joseke) Marie Anne Verstraeten (18 november 1929, Delft).

Zijn jeugd bracht hij voor de oorlog door in Nijmegen. Daar was hij ook lid van de katholieke Andre de Thayegroep – St. Anna van de Parochie van O.L. Vrouwe van Lourdes in Hatert. Leiders van de verkenners waren Frans van Gent, Rob van Wahnem en Leo Verstraeten. Leo werd in 1938 door Hopman en Oubaas van Ophuijsen geïnstalleerd, maar bleef maar kort leiding omdat hij in dienst moest. Daarna werd hij gemobiliseerd. Medescouts waren Bertus van Broekhuizen, Frans van Lamsweerde, André Bouman, Wim van Deutekom, Wim Jansen en Wim de Kluis. Kapelaan O. Schellekens was de aalmoezenier van de groep. Hun clubhuis stond bij de Grootstalse laan / Hatertse weg.



In 1940 werd Fons voortrekker. John van Ophuijsen was toen oubaas bij de groep. Zijn medestamleden waren André Bouman, Frans van Lamsweerde, Leo Duitman, Wim Jansen en Wim van Deutekom.

Vlak voor het verbod op Scouting kampeerde de groep nog bij de Vennen in Hatert, in het terrein dat later Scoutingkampeerterrein St. Walrick zou worden. Ze gingen met 5 stamleden naar hun vaste plekje. Het zou het laatste kamp worden.

Leo werd in 1939 gemobiliseerd. In de meidagen vocht hij tegen de Duitsers op de Grebbeberg en werd kort krijgsgevangen genomen, maar net als de rest van de militairen weer vrijgelaten.

Na het verbod op Scouting op 2 april 1941 werd hun clubhuis in beslag genomen en overgedragen aan de Hitlerjugend. Het brandde nadien af. De groep kon vlak voor de verzegeling van het gebouw nog materiaal in veiligheid stellen bij boeren in de omgeving.

Ofschoon Leo in Nijmegen was gebleven, kwam hij toch vaak in Limburg en bij ons logeren. Hij was bij de ondergrondse in Nijmegen maar alles natuurlijk strikt geheim.

Leo sloot zich in Nijmegen aan bij het verzet.

Fons kon goed tekenen en schilderen en maakte van zijn tijd bij Scouting veel tekeningen. Hij woonde in de Sint Annastraat en had daar verschillende vriendjes en vriendinnetjes. Twee jongens, Bubbie Jepkens en Horst, hadden de Duitse nationaliteit en hoorden na de capitulatie ineens 'bij de vijand'. Ze moesten dienst nemen in het Duitse leger. Fons had veel contact met de familie Mali en Liesje Mali was zijn vriendinnetje.

In het voorjaar van '41 moest het gezin van Nijmegen naar Venlo verhuizen. Broer Leo bleef in Nijmegen. In Venlo woonden ze vlakbij het Duitse oorlogsvliegveld, dat regelmatig gebombardeerd werd. Ze moesten regelmatig schuilen in de kelder en veel vrienden en bekenden kwam om. Na Operatie Market Garden lag Venlo 6 maanden lang in de frontlinie.

Om te voorkomen dat hij in het kader van de Arbeitseinsatz als dwangarbeider naar Duitsland gedeporteerd zou worden, dook Fons tijdens zijn verblijf in Venlo onder. In het huis hadden ze ook een ingenieuze schuilplaats op zolder gemaakt voor Fons en zijn vader om te kunnen schuilen bij Razzia's. Hun schuilplaats is nooit ontdekt. Later dook Fons ook onder in een ander huis in de stad. Gedurende zijn verblijf in Venlo tekende en schilderde Fons veel.

In Venlo hoorden ze vlak na het bombardement op Nijmegen op 22 februari 1944 wie er waren omkomen. Zijn



Onze Oubaas John v. Oph. zag ik toevallig nog één keer bij hem voor zijn huis en hebben we nog even wat gepraat, daarna...zou ik hem nooit meer terugzien. Hij werd gedood 22 Febr. 1944 bij het bombardement op Nijmegen, ook André Bouman. en...m'n vriendjes van St. Anna str. verloor ik eveneens in de oorlog. Bubbie, Horst, Liesje e.a.

vriendinnetje Liesje Mali en haar vader (uit de Annastraat) en Oubaas Ophuijsen en medeverkenner en stamlid André Bouman kwam om in de buurt van het station. Zijn ouders hadden een slagerij; Slagerij Bouman, en zijn broer had de Oubaas naar het ziekenhuis gebracht.

Ook 24 kinderen op zijn oude school aan de Hertogstraat kwamen om. Dit maakte grote indruk op Fons en in zijn dagboek staat hij er vaak bij stil.

Op 19 april 1954 was hij bij de opening van het nieuwe clubhuis, samen met Bertus van Broekhuizen. Hij maakte onder andere de wandschildering op één van de muren. Zijn Scoutingvriend Frans van Lamsweerde was ook tekenaar en ze bekeken vaak elkaars tekeningen. Frans was meer gespecialiseerd in comics en kwam in de oorlog te werken bij Marten Toonder en later bij Walt Disney in Amerika. Hij overleed in 1979.

Als schilder en tekenaar werkte Fons onder andere in Nijmegen en in Unterseen (Zwitserland). Hij overleed in Unterseen op 24 augustus 2017.

### Meer informatie

[Limburgsch dagblad » 07 maa 1979 - Art. 288 | Delpher](#)

[De avondpost » 26 nov 1929 - Art. 57 | Delpher](#)

[Huwelijk Prosperus Judocus Verstraeten & Petrus Franciscus Verstraeten & Maria Anna](#)

[Arnold & Maria Louisa Alphonsina Torfs & Alfonsius Hendricus Torfs & Maria Ludovica](#)

[Delerue op 30 oktober 1918 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Registratie Leonardus Gustavus Alphonsus Verstraeten & José Marie Anne Verstraeten & Prosperus Judocus Verstraeten & Maria Louisa Alphonsina Torfs & Alfonsus Verstraeten in 1915-1939 te Roermond » Open Archieven](#)

[Studiezaal Nijmegen - 1682 Verstraeten, A.P.J. \(Fons\) \[ca. 1980-2015\]](#)

[Studiezaal Nijmegen - 1682 Verstraeten, A.P.J. \(Fons\) 1938 – 1941 \[ca. 1980-2015\]](#)

[Studiezaal Nijmegen - 1682 Verstraeten, A.P.J. \(Fons\) Venlo 1941 – 1945 \[ca. 1980-2015\]](#)

[Studiezaal Nijmegen - 1682 Verstraeten, A.P.J. \(Fons\) Padvinderij St. Anna \[ca. 1980-2015\]](#)

[Frans van Lamsweerde - Lambiek Comicipedia](#)

[Mevrouw Kern Frans van Lamsweerde](#)

[Frans van Gent - Wikipedia](#)

[Studiezaal Nijmegen - Verstraeten, A.P.J.](#)

[Ontdek schilder, tekenaar Fons Verstraeten \(rkd.nl\)](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.