



Philippus (Flip) Wessels jr. is geboren op 17 juli 1916 in Goes. Hij was de zoon van Philippus Wessels en Maria Cornelia Zaman.

Hij was actief bij de Hertog van Beyerengroep in Goes. De groep werd omstreeks 1925 opgericht. Op een groepsfoto uit 1926 staat Flip zonder uniform, dus waarschijnlijk is hij dan net lid geworden en nog niet geïnstalleerd. De pasfoto in uniform is uit 1927 en toen was hij verkenner.



Hij werd voortrekker bij de Parcivalstam van de groep met Henri Scheffer als oubaas. Van een trektocht die de stam maakte in 1936 zijn foto's bewaard gebleven. Flip staat in het midden. Een jaar later was hij waarschijnlijk vaandrig (scoutsleiding). Hij was in 1939 stam correspondent en Flip woonde toen aan de Westwal 8 in Goes.

Verschillende verzetsstrijders in Zeeland waren lid van de Hertog van Beijerengroep: Piet Quant,

Daan Kloosterman, Flip Wessels, Henri Scheffer, Jaap Rus, Wim Quakkelaar en Roland van Dijk.

Tijdens de oorlog was hij actief in het verzet. Hij ontving hiervoor het Verzetsherdenkingskruis.

Hij trouwde na de oorlog op 24 oktober 1945 in Goes met Pieterella Roose. Flip overleed op 3 augustus 1962 in Goes.

## Meer informatie

["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvinderebeweging, jrg 6, 1938, no 59, 1938 » 1938-04 - Pag. 12 | Delpher](#)

[Verzetsherdenkingskruis \(geni.com\)](#)

[Philippus Wessels \(1916 - 1962\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Geschiedenis van de groep](#)

[Philippus Wessels geb. ca. 1916 Goes ovl. 3 aug 1962 Goes: Groeneveld Delft genealogie](#)

[Detail Beelddocument Goes - GOES Publiek](#) Groepsfoto padvinders 1926. Liggend ervoor, zonder uniform Flip Wessels jr

[Detail Beelddocument Goes - GOES Publiek](#)

[Detail Beelddocument Goes - GOES Publiek](#) Groepsfoto 1936 padvinders maken een trektocht, Flip Wessels jr. in het midden op de foto

[Detail Beelddocument Goes - GOES Publiek](#) Groepsfoto 1937 padvinders ten zuiden van spoorlijn, Flip Wessels jr. 4e van links met hoed.

[Stadswandeling-Goes.pdf](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.