

Erik Arie Timmer is geboren op 14 juni 1924. Hij was de zoon van Arie Timmer (1892-1989) en Risje Baelde (1894-1974). Zijn ouders trouwden in 1922. Hij had een broer Jan.

Hun vader was wiskundeleraar op de Ambachtsschool.

In Gorinchem werd op 3 januari 1911 de eerste padvindersgroep opgericht. Ze kreeg later de naam Arkelse Padvinders, vernoemd naar de Heren van Arkel die in de 13e en 14e eeuw de dienst uit maakten. In 1933 richtte Piet Gelderblom, oud lid van groep 1, de Loevestein groep op. Hij werd akela en in eerste instantie had de groep alleen welpen. Toen de eerste jongens in 1936 twaalf werden, begon Piet als hopman met verkenners. Jan en Erik werden in mei 1936 verkenners bij groep 2 Loevestein in Gorinchem. In juni werden ze welkom geheten in *De verkenners, officieel orgaan voor de Padvinders Beweging in Nederland*. Een jaar later nam de groep deel aan de Wereld Jamboree in Vogelenzang.

Erik zat in eerste instantie op het gymnasium maar ging naar de HBS waar hij in 1940 leerling was. Erik was zeer fel anti-NSB. Hij schreef in februari 1940 een fel artikel tegen een koerswijziging van *Actie*, de schoolkrant van de HBS. Dit artikel werd doorgeplaatst in het blad *Eenheid door Democratie*. De kwestie belandde zelfs bij minister Bolkestein op het Bureau. Zijn vader Arie was in 1940 zeer waarschijnlijk betrokken bij de opstand op de HBS en ook Erik nam tijdens de oorlog deel aan het studentenverzet op de HBS.

Zijn broer Jan studeerde medicijnen in Utrecht. Hij weigerde in 1943 om de loyaliteitsverklaring te ondertekenen en dook hij onder bij familie van zijn moeder in de hooiberg. Hiermee voorkwam hij dat hij als dwangarbeider naar Duitsland moest. Vader Timmer was tijdens de Tweede Wereldoorlog al vroeg actief in het verzet. Hij hielp Joden uit Gorkum weg te komen. Hij werd op 13 januari 1943 gearresteerd in Rotterdam door groep 10 maar werd na vijf dagen weer vrijgelaten. Op 25 september werd hij weer opgepakt en kwam via Rotterdam en Kamp Vught op 26 mei 1944 terecht in concentratiekamp Dachau. Op 14 juni 1944 ging hij door naar concentratiekamp Gros Rosen. Hij overleefde de dodenmarsen toen de Russen de kampen naderden.

Erik overleed op 26 oktober 1944 aan een plotselinge bloedvergiftiging omdat er geen antibiotica beschikbaar was. Hij werd begraven op de Oude Algemene begraafplaats in Gorinchem.

### Meer informatie

[\(On\)bekende Gorcumse gezichten van WO II, deel 18 \(4\): Arie Timmer - dodenmars en thuiskomst - destadgorinchem.nl Nieuws uit de regio Gorinchem](#)



[Huwelijk Arie Timmer & Jan Timmer & Cornelia Elisabeth van Harten & Risje Baldee & Izaak Baldee & Jannigje Verwoerd op 20 april 1922 te Giessendam » Open Archieven](#)

[Arie Timmer – Verzetsmuseum](#)

[Arie Timmer \(Giesendam, 9 februari 1892 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Zoek in alles | Arie Timmer, Gearresteerd op: 13-1-1943 \(Stadsarchief Rotterdam\)](#)

[Zoek in alles | Arie Timmer, Gearresteerd op: 25-09-1943 \(Stadsarchief Rotterdam\)](#)

[Gorinchem - Oude Algemene Begraafplaats - - graf 119481](#)

*De verkenner, officieel orgaan voor de Padvinders Beweging in Nederland juni 1936*

[Scouting A.P.V. Gorinchem](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.