



Willem Frederik Erik Rijkeld ten Raa is geboren op 14 januari 1924 in Castricum. Hij was de zoon Marius Johan ten Raa en Anna Smolenska. Hij had twee broertjes en zijn vader was psychiater.

Na zijn lagere school ging hij naar het Gymnasium in Alkmaar. Voor de oorlog was hij actief binnen Scouting en aan het begin van de oorlog was hij nog scholier.

Op 21 mei 1942 vertrok hij uit Nederland. Via België en Duitsland kwam hij aan in Zwitserland. Hij vertrok in eerste instantie met een vriend uit Nederland maar die ging op een gegeven moment terug omdat hij te uitgeput was. In Zwitserland zat hij een tijdje gevangen en werd tewerkgesteld. Een poging om via Italië naar Turkije te komen mislukte al bij de Zwitsers-Italiaanse grens. Uiteindelijk lukte het om via Spanje en Portugal naar Engeland te gaan. Willem kwam op 5 november 1943 aan in Engeland. In Engeland werden de Engelandvaarders verhoord door de Britse veiligheidsdienst MI5. Hierna werd hij op 24 november verhoord door de Nederlandse veiligheidsdienst. De verhoren van de Nederlandse veiligheidsdienst zijn bewaard gebleven. Hij nam dienst bij de RAF.

Willem ontving het Kruis van Verdienste voor het voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland en heeft na vele moeilijkheden Engeland bereikt.

Meer informatie

[Oorlogsvliegers · 1940-1945 · RAF / FAA \(geni.com\)](#)

[\(Dapperheids\)Onderscheidingen \(NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie\) -](#)

[Nederlands Instituut voor Militaire Historie \(archieven.nl\)](#)

[| Nationaal Archief](#)

[Registratie Willem Frederik Erik Rijkeld ten Raa \(in het jaar 1940-1945\) » Open Archieven](#)

[Willem Frederik Erik Rijkeld ten Raa \(Castricum, 14 januari 1924 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Raa / Rassing - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[LOST - Rob Philips Memorial Archive - RAF-FAA Aviators Surviving WW2 \(aircrewremembered.com\)](#)

[Detailansicht - Online-Zugang zum Bundesarchiv \(admin.ch\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.