



Erik Berding is geboren in Middelburg op 3 april 1921. Hij was de zoon van Franciscus Johannes Anthonius Berding (1883-1949) en Anna Petronella van den Berg (1893-1945). Hij had een zusje Elsa (1929).

Voor de oorlog woonde hij in Zwolle. Hij was questor bij de Zwolse Gymnasiasten Bond en actief bij Scouting. Hij maakte in de zomer van 1936 samen met Henk van der Horst en Maarten Noteboom een fietstocht naar Kandersteg in Zwitserland. Ze gingen heen via Keulen en terug over Luzern en Frankfurt. Vlak voor de oorlog was hij, samen met Wim Lengton, voortrekker (roverscout) bij de Rambonnetstam van groep 1 in Zwolle. Deze groep was in 1911 opgericht. Hij was ploegleider en stamcorrespondent.



In de oorlog was Erik ambtenaar ter secretarie in Zwolle. Hij moest om sabotage onderduiken en kwam terecht in Oldehove. Erik was actief bij de persoonsbewijzensectie (PBS) van de landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers. Hij had de leiding over de afdeling P.B.S.-Amsterdam. Zijn schuilnaam was Theo van den Berg. Onderdeel van hun verzetswerk was het vervalsen van persoonsbewijzen.

Door verraad is hij op 13 juni 1944 door de SD gearresteerd op het adres van Cornelis van Vught, op de Nieuwezijds Voorburgwal te Amsterdam. Hij werd aan de Weteringschans gevangen gezet en daarna verplaatst naar Kamp Vught. Van daar is hij getransporteerd naar concentratiekamp Sachsenhausen.

Erik is omgekomen in concentratiekamp Sachsenhausen op 24 januari 1945. Zijn naam staat op het herdenkingsmonument in Oldehove. Hij ontving postuum het Verzetsherdenkingskruis.



In Groepsblad De Gong schrijft hopman van Kleffens op 5 mei 1945 .... *Wim en Erik zullen noode gemist worden bij de uitvoering van de groote taak die voor ons ligt en waaraan zij waardevolle medewerkers hadden kunnen zijn; de geestelijke en zedelijke wederopbouw van ons volk. Voor het scheppen van de mogelijkheid daartoe hebben zij hun leven gegeven; aan hun vrienden de taak om zich die offers waardig te toonen en hun geest in onze daden te doen medearbeiden aan het werk, waarvoor zij de grondslag hebben gelegd. Eerbied, bewondering en dankbaarheid vervullen ons voor het voorbeeld dat zij gaven tijdens hun leven, in hun strijd en bij hun sterven in de vervulling van hun plicht tegenover God en hun land.*

Wim Lengton werd in de oorlog gefusilleerd en na de oorlog is groep 1 naar hem vernoemd.

### Meer informatie

[Overlijden Erik Berding op 24 januari 1945 te Sachsenhausen, Duitsland\) » Open Archieven](#)  
[Berding, Erik - TracesOfWar.nl](#)

[Erik Berding \(1921 - 1945\) - Genealogy](#)

[wwii-netherlands-escape-lines.com/wp-content/uploads/2016/09/aa-bouwman-pg-65-83.pdf](#)

[Erik Berding \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Erik Berding | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Erik Berding \(Middelburg, 3-4-1921 - Sachsenhausen, Duitsland\), 24-1-1945\) |](#)

### [Oorlogslevens](#)

De Huifkar 1939 juni 1939



[Berding, Erik \(Groninger Archieven\) - Groninger Archieven](#)

[Akte - Groninger Archieven \(wiewaswie.nl\)](#)

[Details Database \(documentatiegroep40-45.nl\)](#)

[Oldehove, oorlogsmonument - Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Persoonsbewijzen sectie](#)

[Historisch centrum Overijssel](#)

[Vaandrig Lengton Groep - Zwolle - Home](#)

[Archieven.nl - 1. Erelijst Verzet \(NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies\)](#)

Scouting op eigen wijze, Negentig jaar Vaandrig Lengton Groep Groep 1 Zwolle door Ronald Schalekamp.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.