

Eric George Kiel is geboren op 10 februari 1921 in Semarang, NOI. Hij was de zoon van Ernst Bernard Kiel en Antoinette Perelaer. Hij had twee zussen; Antoinette Ernestine (1922) en Pauline Edwine (Eddy) (1923). Hij woonde voor de oorlog met zijn ouders in Huize Erny in Nunspeet.

In januari 1939 verhuisde hij naar Delft vanuit Nunspeet om te gaan studeren aan de Technische Hoogeschool. Hij slaagde in oktober 1941 voor het propedeutisch examen voor scheikundig ingenieur.



Op 11 oktober 1920 ontstonden de Delftsche Zwervers als een stam voor studenten. De oprichters werden Mosmannen genoemd. De vereniging was een opvolger van de (Delftsche) Studentenclub voor Oud-Padvinders, die op 8 november 1915 was opgericht. Sinds hun oprichting betekenen de Delftsche Zwervers iets voor de maatschappij door activiteiten te organiseren voor kinderen die in de maatschappij een beetje buiten de

boot (dreigen te) vallen. De eerste jaren nam de stam kinderen uit een kindertehuis (de Martha Stichting) uit Alphen aan den Rijn mee op kamp, onder andere naar Walcheren. Vanaf 1925 werden jaarlijkse kinderkampen, "Marthakampen", op Gilwell Ada's Hoeve in Ommen georganiseerd. Eric was vanaf 1938 voortrekker bij studentenstam De Delftsche Zwervers en bleef dit tot het verbod op Scouting.

In de oorlog was hij actief in het verzet. Hiervoor ontving hij na de oorlog het Verzetsherdenkingskruis. Zijn zusje Eddy was als koerierster actief in het verzet. Ze werd door de SD gearresteerd en onder druk gezet om namen en adressen te noemen. In april 1945 kwam ze weer vrij.

Hij trouwde met Henriette 'Hans' Breek (1921-2004). Vlak na de oorlog vertrokken ze naar Medan. Daar werd in 1949 hun dochter Anneliesje geboren. Hij promoveerde en in 1962 woonden ze in Helmond en later in Mierlo.

Hij overleed op 12 oktober 1999 in Rotterdam.

Meer informatie

[Eric George Kiel \(1921 - 1999\) - Genealogy](#)

[Het nieuwsblad voor Sumatra » 10 jan 1949 - Art. 61 | Delpher](#)

[Algemeen Handelsblad » 16 jun 1962 - Art. 49 | Delpher](#)

[De Telegraaf » 16 sep 1983 - Art. 247 | Delpher](#)

[Eric Kiel \(locatie onbekend, 10 februari 1921 - locatie onbekend, datum onbekend\) -](#)

[Oorlogsbronnen.nl](#)

[Details Database Documentatiegroep 4045](#)

[Kief / Klijweg - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)
[Delftsche courant » 31 jan 1939 - Art. 14 | Delpher](#)
[Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad » 24 okt 1941 - Art. 75 | Delpher](#)
[Delftsche Zwervers - Scoutpedia.nl](#)
[publiekswebsite Delft - Detail Archief Delft / De Delftsche Zwervers](#)
[Pauline Edwine Kiel \(1923 - 1979\) - Genealogy](#)
[Strijdend Nederland » 24 apr 1945 - Art. 7 | Delpher](#)
[Gijs Albertus Schaftenaar – De 46 van Rademakersbroek](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.