



Eduard Willem Karl Rövekamp is geboren op 21 november 1915 in Zutphen. Hij was de zoon van Franz Joseph Rövekamp en Nella Peters.

Mogelijk dat hij in Zutphen als scout was, want zijn moeder was bestuurslid van de afdeling Zutphen van de Padvinders Vereniging Nederland. Deze groep werd opgericht op 5 februari 1934. In 1933 slaagde hij voor het eindexamen op het gemeentelijk Gymnasium in Zutphen en vertrok naar Groningen. Hij werd daar in 1934 welpenleider bij de Rabenhauptgroep.

Eduard ging vervolgens naar de Zeevaartschool Willem Barentz op Terschelling en slaagde daar in juli 1936 voor het eindexamen stuurmansleerling getuigschrift AS. In 1937 verhuisde hij naar Amsterdam en ging geneeskunde studeren. Hij slaagde in 1939 op de Universiteit van Amsterdam voor het eerste gedeelte van het kandidaatsexamen. In 1940 vertrok hij naar Utrecht maar een jaar later verhuisde hij weer naar zijn oude adres in Amsterdam.

Tijdens de oorlog was hij stuurman op de Rijnvaart en op zijn archiefkaart van de Gemeente Amsterdam staat dat hij leerling stuurman was. Hij trouwde op 18 februari 1943 in Amsterdam met Trijntje Cornelia Reindersma. Hij vroeg in mei 1943 in Amsterdam een paspoort aan, waarop zijn beroep staat. Zijn studie geneeskunde heeft hij, mogelijk door de sluiting van de universiteit, tijdens de oorlog afgebroken.

Tijdens de oorlog was hij actief in het verzet. Mogelijk dat hij zich tegen het eind van de oorlog ook aansloot bij de Binnenlandse Strijdkrachten. Hij ontving na de oorlog het Verzetsherdenkingskruis.

Hij is op 18 januari 1946 gescheiden en hertrouwde een jaar later op 14 maart 1947 in Amsterdam met Janneke Aten (1919-2009). Na de oorlog pakte hij zijn studie weer op en in 1949 werd hij bevorderd tot arts. In 1950 verhuisde hij naar Huizen. Hij werd ridder in Orde van Oranje Nassau toen hij werkte als adviserend geneeskundige bij Stichting Samenwerkende Gooische Ziekenfondsen.

Eduard is overleden op 25 december 2000 in Huizen. Hij werd begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats Woensberg in Blaricum.



Meer informatie

[Waakt; orgaan der Padvinders Vereeniging Nederland, 1934, 1934 » 1934-01 - Pag. 9 | Delpher](#)

[Waakt; orgaan der Padvinders Vereeniging Nederland, jrg 1, 1934, no. 3, 1934 » 1934-02 - Pag. 11 | Delpher](#)

[Eduard Rövekamp \(locatie onbekend, 21 november 1915 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Details Database](#)

[roorda-teelen-pg-198-218.pdf](#)

[Registratie Eduard Willem Karl Rövekamp \(uit de periode 1890-1922\) » Open Archieven](#)

[Registratie Eduard Willem Karel Rövekamp op 21 november 1915 » Open Archieven](#)

[Onderscheiding Eduard Willem Karel Rovekamp \(uit de periode 1815-1993\) » Open Archieven](#)

[Indexen Archief Amsterdam](#)

[Binnenlandse Strijdkrachten '40-'45](#)

[Eduard Willem Karl Rövekamp \(1915 - d.\) - Genealogy](#)

[2.13.208 Inventaris van de collectie archiefbescheiden van de Ordedienst, de Binnenlandse Strijdkrachten, het Militair Gezag en van andere organisaties, gevormd door het Bureau](#)

[Registratie en Informatie Ontslagen Personeel \(BRIOP\), \(1934\) 1940-1947 \(2003\) |](#)

[Nationaal Archief](#)

[Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant » 18 jul 1933 - Art. 53 | Delpher](#)

[Christelijk sociaal dagblad voor Nederland De Amsterdammer » 18 jul 1936 - Art. 162 | Delpher](#)

[De Nederlander » 18 jul 1936 - Art. 22 | Delpher](#)

[De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad » 23 jun 1939 - Art. 32 | Delpher](#)

[De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad » 17 jun 1949 - Art. 138 | Delpher](#)

1943
Cert. No. 10437

AANVRAAG BUITENLANDSCH PASPOORT
voor (vestiging in) *Eur. d.*
Naam *Rövekamp*
Voornamen *Eduard Willem Karl*

Echtg. van
Wed. *van*
Geb. *21 Nov. 1915* te *Delphes*
Beroep *stuurman* Nat. *Ned. j.*
Adres *de Bairelsteek 12 F*

Met echtg.
Geb. _____ te _____
en _____ kinderen _____

Bijzonderheden *Rijnvaart.*
Oud paspoort _____
Betaald *750*
Datum *75-43*
Afhalen *675 24*

Gezien, de *Bev.* *400*
der Afdeling *Bev. 1940 en Verk.*
Zegel ontvangen: _____

Industriële Afdeling * 288-0-00000

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.