



Andries (Dries) Gerhardus Dekens is geboren op 3 februari 1915 in Groningen. Hij was de zoon van Harmannus Dekens en Folste Slijm. Hij had een groothandel in levensmiddelen.

In april 1939 werd hij groepsleider en Akela van Groep 3 Medusa. Deze groep was in 1912 opgericht door Samuel van Oven, leraar aan de Zeevaartschool. De groep was tot 1924 een watertroep, vernoemd naar het Nederlandse korvet 'Medusa', dat in 1863 door de Japanners onder vuur was genomen. In 1939 gingen de meeste bezittingen van Medusa verloren tijdens een grote brand aan de Vismarkt.

Dries trouwde op 24 april 1939 met R. H. (Pittah) Rijskamp. Ze was welpenleidster bij de groep en kreeg in mei 1940 haar erkenning.

In de oorlog was Dries betrokken bij de illegale krant Vrij Nederland en aangesloten bij de Ordedienst. Dries bood de Ordonnansen-organisatie van de padvinders aan Cornelis Hoving (schuilnaam Eefting) aan. Cornelis was Gymnastiekleraar aan de HBS Stadskanaal en chefstaf van de Ordedienst in Stadskanaal.

Na de oorlog werd de padvindergroep nieuw leven ingeblazen en direct na de aftocht van de Duitse troepen verleenden de Medusa-padvinders hand- en spandiensten. Dries werd hopman bij de groep. In 1967 besloten de Medusa-groep, de Fridjof Nansen-groep en de Rabenhaupt-groep hun krachten te bundelen; gezamenlijk richtten zij de 'Prins Willem Alexander groep' op.

Hij overleed op 3 augustus 2002.

Meer informatie

[Geboorte Andries Gerhardus Dekens op 3 februari 1915 te Groningen » Open Archieven Waakt; orgaan der Padvinders Vereeniging Nederland, jrg 6, 1939, no. 4, 1939 » 1939-04 - Pag. 7 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no. 5/6, 1940 » 1940-05 - Pag. 30 | Delpher](#)

[2183 Systeemkaarten van verzetsbetrokkenen \(OVCG\) \(Groninger Archieven\) - groningenarchieven.nl](#)

[2183 Systeemkaarten van verzetsbetrokkenen \(OVCG\) \(Groninger Archieven\) - groningenarchieven.nl](#)

[Andries Gerhardus \(Dries\) Dekens \(Groningen, 3 februari 1915 - locatie onbekend, 3 augustus 2002\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.