

Dirk Anthonie Nederlof is geboren op 9 maart 1913 in Sliedrecht. Hij was de zoon van Kornelis Anthonie Nederlof en Pien Hartog. Hij had een broer Marinus en een zus Johanna.

Hij ging naar het gymnasium in Breda en was in 1928 padvinder bij Groep 2 Baroniegroep in Breda. Op 13 september 1930 nam de groep afscheid van hem als senior patrouilleleider, omdat hij naar Londen vertrok. Zijn vader werd in oktober 1930 benoemd tot Eere districtscommissaris voor het district Breda.

Benoemd worden: tot Districts-Commissaris voor het District Arnhem de Heer J. M. C. van der Bijll, thans A.D.C. voor dit District, Mevr. van der Bijll tot Ass. Districts Comm. voor Welpen in het Distr. Arnhem, ter vervanging van Mevr. de Jong van Houten, welke op haar verzoek eervol ontslag werd verleend is als A.D.C., tot Eere D.C. Mr. K. A. **Nederlof** te Breda en tot Eere Groepleider de Heer J. Agterberg, secr. der afdeling Breda:

Vanuit Londen ging hij naar Leiden om Nederlands recht te studeren. Na zijn studie had hij verschillende banen. In 1937 werkte hij bij de Holland Amerika Lijn in Parijs. Hij werd als dienstplichtige opgeroepen en tijdens de mobilisatie was hij gelegerd bij Staf II 6 RA in Heemstede en Aerdenhout. Na de capitulatie ging hij in Amsterdam wonen en werken als procuratiehouder bij de Westlandsche Hypotheekbank. Hij weigerde zich in 1943 te melden toen de Nederlandse militairen weer in krijgsgevangenschap moesten.

Op 17 januari 1944 vertrok hij als Engelandvaarder uit Nederland. Via Frankrijk, Spanje, Gibraltar en Algerije kwam hij op 21 oktober aan in Engeland en op 23 oktober meldde hij zich bij de Nederlandse veiligheidsdienst. De verhoren van de Nederlandse veiligheidsdienst zijn bewaard gebleven. Hij meldde zich voor militaire dienst en werd marinier.



Hij trouwde op 6 april 1949 in Aerdenhout met Sibylla Catharina Elisabeth Henny en overleed op 17 februari 2007 in Haarlem.

Hij ontving het Kruis voor belangrijke krijgsbedrijven en het Ereteken voor Orde en Vrede.

Meer informatie

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 14, 1928, no. 10, 1928 » 1928-10 - Pag. 20 | Delpher](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 16, 1930, no. 10, 1930 » 1930-10 - Pag. 17 | Delpher](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 16, 1930, no. 11, 1930 » 1930-11 - Pag. 38 | Delpher](#)

[Reizen van Engelandvaarders | Nationaal Archief](#)

[Dirk Anthonie Nederlof \(Sliedrecht, 9 maart 1913 - locatie onbekend, 17 februari 2007\) -](#)

[Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Vliegveld Valkenburg : mei 1940"](#)

[Online Familieberichten; Overleden: Dirk Anthonie \(Dick\) Nederlof \(17-02-2007\)](#)

[Naaijens / Ozinga - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Naamlint 'NETHERLANDS MARINES' van D.A. Nederlof, Engelandvaarder - collectie -](#)

[Nationaal Militair Museum](#)

[Twee Identiteitsplaatjes van D.A. Nederlof, Engelandvaarder - collectie - Nationaal Militair](#)

[Museum](#)

[Algemeen Handelsblad » 06 apr 1949 - Art. 127 | Delpher](#)

[Algemeen Handelsblad » 01 apr 1950 - Art. 101 | Delpher](#)

[Algemeen Handelsblad » 17 maa 1952 - Art. 101 | Delpher](#)

[Algemeen Handelsblad » 05 aug 1955 - Art. 94 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.