

Dirk Koopmans is geboren op 24 maart 1918 in Amsterdam. Hij was de zoon van Dirk Koopmans en Grietje Broers. Hij was de jongste zoon uit een gezin met zes kinderen.

In november 1939 stopte hij als vaandrig (scoutsleiding) bij Groep 4, 1^e Wartburggroep. Deze groep was aangesloten bij de Padvindere Vereniging Nederland (PVN).

Hij trouwde met Cornelia Maria Poldervaart. Dirk was boekhouder.

Tijdens de oorlog was Dirk actief bij de Binnenlandse Strijdkrachten.

Op 5 mei capituleren de Duitsers maar West-Nederland blijft bezet in afwachting van de geallieerden. Op 7 mei lijkt voor Amsterdam het grote moment aangebroken: duizenden mensen hebben zich in feeststemming op de Dam verzameld om de eerste bevrijders te verwelkomen. De Binnenlandse Strijdkrachten (BS) begeven zich op straat en beginnen Duitsers te ontwapenen. Eerst bij het Centraal Station en daarna rondom de Dam in het kader van operatie Three Castles: het veiligstellen van het paleis, geldkantoor en hoofdpostkantoor. De Duitse bezetting wordt ontwapend en afgevoerd. Er ontstaat een grimmige sfeer en als bij verschillende opstootjes tussen Duitse militairen en de BS schoten vallen slaat de vlam in de pan.

Voordat het escaleerde schoot Dirk zichzelf bij het laden van zijn geweer op de Dam in de buik en overleed aan zijn verwondingen.

Op de Dam openen Duitsers vanuit hun Kriegsmarine-steunpunt in de Groote Club het vuur en er breekt paniek uit op de Dam. Bij elkaar duurt de schietpartij circa twee uur. Tussendoor bieden aanwezige padvindere, Rode Kruis-medewerkers en verplegers hulp aan de slachtoffers.

In 1951 werd Dirk herbegraven op de Noorderbegraafplaats in Amsterdam. Hij werd in 1993 herbegraven op Ereveld Loenen.



Meer informatie

[Dirk Koopmans – Stichting Memorial](#)

[Dirk Koopmans | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Dirk Koopmans \(Amsterdam \(nh\), 24 maart 1918 - Amsterdam \(nh\), 7 mei 1945\) - Netwerk](#)

[Oorlogsbronnen](#)

[Details Database](#)

[Dirk Koopmans | Oorlogsgravenstichting](#)

[Waakt; orgaan der Padvindere Vereeniging Nederland, jrg 6, 1939, no. 10, 1939 » 1939-11 - Pag. 11 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.