



Cornelia Arnolda Johanna (Corrie) ten Boom is geboren in Amsterdam op 15 april 1892. Corrie was de jongere zus van Willem ten Boom en de tante van Kik. De familie had veel ervaring met pleegkinderen, omdat ze geregeld kinderen van zendelingen verzorgden.

Corrie begon een club voor meisjes in Haarlem (Driehoekmeisjes). Dit heeft ze jaren gedaan. In 1939 en 1940 was ze Groepsleidster van de

Kring Kennemerland. De Nederlandsche Meisjes Club ook wel de Driehoekmeisjes genoemd, was een op de padvinderij lijkende protestantse organisatie met een religieus-



opvoedkundige doelstelling voor meisjes. Ze werd in Nederland opgericht op 23 mei 1927 als onderdeel van de Hervormde Stadszending. In 1939 besloot de Landraad van de Nederlandsche Meisjes Club tot samenwerking met het Nederlandse Padvindstersgilde. De samenwerking was op dat moment al enige jaren in voorbereiding. In 1945 gaat de Nederlandsche Meisjes Club op in het Nederlandse Padvindstersgilde als Speciale Groepen, een vergelijkbare status als de X-groepen bij de NPV.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog had het gezin Joodse en andere onderduikers in huis. In het huis werd een geheime kamer gebouwd, waarin de onderduikers in geval van nood konden vluchten. Ze noemden dit de Engelenbak.

Op 28 februari 1944 werd het gezin verraden en viel de Sicherheits Dienst het huis binnen. Er werd op dat moment een Bijbelstudie gehouden, zodat er veel bezoekers waren, waaronder enkele verzetsstrijders. De vier onderduikers en de twee verzetsstrijders verborgen zich tijdig in de geheime kamer. De Gestapo vermoedde dat er een geheime kamer in het huis was. Het gezin Ten Boom werd naar het Oranjehotel in Scheveningen gebracht en het huis werd grondig doorzocht. De kamer werd niet gevonden. Het huis werd daarna onder bewaking gezet – als er onderduikers in een geheime kamer zaten, dan zouden ze na een tijd wel naar buiten moeten komen of verhongeren.



De onderduikers zaten intussen in hun benauwde gevangenis. Er was niets te eten of te drinken. Er was toevallig een blik dat als toiletemmer kon dienen, maar dat blik werd later door een onhandige beweging omgeschopt. Een van de Joden had de gewoonte onbevreesd hardop in het Hebreeuws te bidden, tot ongenoegen van de anderen die wanhopig probeerden zijn mond dicht te houden.

Corrie en haar zus Betsie kwamen terecht in gevangenis Het Oranjehotel in Scheveningen en ze verbleef in de cellen 397 en 384. Hierna ging ze kamp Vught en kwam vervolgens in het Duitse concentratiekamp Ravensbrück terecht. Er was daar veel ongedierte en toen Corrie klaagde over de aanwezigheid van luizen, antwoordde Betsie met "je moet God danken voor alles, zelfs voor de luizen". Later bleek dat de bewakers vanwege de luizen op afstand bleven. Het gaf Corrie en Betsie de gelegenheid met anderen in hun barak bijbelstudies te houden, absoluut verboden door de nazi's omdat de Bijbel "een boek vol leugens" was. Betsie overleed in Ravensbrück op 16 december 1944. Corrie werd enige dagen daarna vrijgelaten, naar later bleek als gevolg van een administratieve fout.

Zelf heeft Corrie haar verhaal van verzet en gevangenschap direct opgeschreven en reeds in 1945 is dit boek uitgegeven onder de titel: 'Gevangene en toch..' Haar levensverhaal werd door John en Elizabeth Sherrill verwerkt tot het boek The Hiding-Place (vertaald als De schuilplaats) uit 1971, die de belevenissen van de familie Ten Boom van voor en tijdens de oorlog beschrijft. Dit boek heeft veel bijgedragen aan de bekendheid van Corrie ten Boom. Vooral in de Verenigde Staten werd ze bekend. In 1975 werd de gelijknamige film uitgebracht. Er is ook een stripverhaal van gemaakt.

Corrie ten Boom werd in 1962 bevorderd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Voor haar hulp aan Joodse onderduikers kreeg ze in 1967 de Yad Vashem onderscheiding voor 'Rechtvaardige onder de Volkeren' van de staat Israël. Vader Casper en zus Betsie kregen deze onderscheiding postuum in 2008.

Corrie ten Boom stierf in Placentia (Californië) op 15 april 1983 op de dag van haar 91e verjaardag.

Meer informatie

[Corrie ten Boom - Wikipedia](#)

[2016 - Meiden in Scouting - Nationaal Scouting Museum](#)

[Corrie ten Boomhuis](#)

[Boom ten Cornelia ; Father: Casper ; Sister: Elisabeth \(yadvashem.org\)](#)

[Archieven.nl - 61-82 Verzoeken voor extra levensmiddelenbonnen, 1945-1946. \(NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies\)](#)

[Nederlandsche Meisjes Club - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[Cornelia Arnolda Johanna ten Boom | Digitaal Namenmonument Oranjehotel](#)

Logboek N.M.C. (driehoeksmeisjes) Kennermerland Scoutingmuseum Baarn

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.