



Cornelis (Cor) van der Giessen is geboren op 29 december 1897 in Voorschoten. Hij was de zoon van Cornelis van de Giessen en Johanna Kadé.

In 1926 kwam hij bij de Vrijwillige Landstorm bij de Stelling van Amsterdam. Cor was vertegenwoordiger of koopman van beroep.

Hij trouwde in 1931 in Haarlem met Christine Susanna Weenink (1898-1959) en in 1934 werd in Haarlem dochter Christina Charlotte geboren.

Cor was actief bij verschillende Christelijke scoutinggroepen in Haarlem. Op 26 mei 1926 werd de Haarlemse CJMV (Christelijke Jonge Mannen Padvinders Vereniging in Nederland) Padvinders Vereniging opgericht, omdat de bestaande groepen op zondag hun opkomsten hadden en dat niet voor alle jongens toegestaan was. De NCVP werd in 1935 opgericht en was een voortzetting van de CJMV-padvinderij. Zowel de CJMV-padvinderij als de NCVP waren aan de NPV gelieerd in federatief verband. De NCVP werkte nauw samen met de NPV, onder andere voor de Wereld Jamboree in Vogelenzang in 1937. Cor was welpenleider bij groep 9 CJMV van november 1934 tot oktober 1935, bij groep 12 CJMV van januari 1935 tot februari 1936 en bij groep 7 NCVP vanaf oktober 1935. Daarnaast was hij vaandrig (scoutsleiding) bij groep 9 CJMV van juni 1935 tot oktober 1935 en hopman bij groep 7 De Vliegende Pijl (NCVP) vanaf juli 1939.

In de meidagen van 1940 diende hij als reserve kapitein bij het 13^e Reg Infanterie. Na de Nederlandse capitulatie op 14 mei 1940 kwam Cor van der Giessen samen met zijn vrouw in verzet tegen de Duitse bezetter. Zij stencilden een krantje dat door hun dochtertje werd verspreid bij familie, vrienden en kennissen. Eind 1941 ging het mis. Beiden werden gearresteerd en bij de huiszoeking werd Cor vergif toegediend. Hij overleed na 5 week in het St. Elisabethgasthuis in Haarlem, op 21 december 1941. Zijn vrouw werd na de huiszoeking 3 week ingesloten in de gevangenis aan de Euterpestraat in Amsterdam.



Hij werd in eerste instantie begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats in Heemstede. Hij werd in maart 2024, samen met zijn vrouw, herbegraven op het Nationaal Ereveld Loenen. Daar kreeg hij een oorlogsgraf omdat het familiegraf geruimd werd.

Meer informatie

[Cornelis van der Giessen | Oorlogsgravenstichting](#)

[Cornelis van der Giessen \(Voorschoten \(zh\), 29 december 1897 - Haarlem \(nh\), 21 december 1941\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Cornelis van der Giessen | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[\(4\) Facebook](#)

NCVP jaarboekje 1938

[Akte - Noord-Hollands Archief](#)

[| Nationaal Archief](#)

[Gerritsma / Goolen - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Cornelis van der Giessen \(1897-1941\) » Stamboom Meurer - Van Woerkens » Genealogie Online](#)

[Algemene Begraafplaats Heemstede - Heemstede - TracesOfWar.nl](#)

[Oud-militair oorlogsslachtoffer krijgt herbegrafenis op Ereveld Loenen - De Heemsteder |](#)

[Bloemendaler](#)

[Noord-Holland in verzet 40-45 · A t/m H](#)

[Lijst van Noord-Hollandse Vrouwen in verzet](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 18, 1934, no. 11, 1934 » 1934-12 - Pag. 7 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 19, 1935, no. 1, 1935 » 1935-01 - Pag. 15 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 19, 1935, no. 6, 1935 » 1935-06 - Pag. 7 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 19, 1935, no. 10, 1935 » 1935-11 - Pag. 8 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no. 2, 1936 » 1936-02 - Pag. 32 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no. 7, 1939 » 1939-07 - Pag. 32 | Delpher](#)

[CJMV-padvinderij - Scoutpedia.nl](#)

[OORLOGSSLACHTOFFERS HEEMSTEDE 1940-1945 + bevrijdingsmonumenten Zuid-Kennemerland /annex Indiëmonument 1945-1950 / Ernst Moltzer | Librarians](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.