



Cornelis (Cor) Mink is geboren op 22 september 1923 in Ede. Hij is de zoon van Jacobus Mink (1896-1946) en Jacoba Christina Vrolijk (1896-1972). Zijn ouders trouwden in 1919 in Wageningen. De familie verhuisde in 1929 naar Den Haag. Zijn vader was politieman.

Cor werd op 11 november 1935 als verkenner geïnstalleerd bij Groep 1 Archipelgroep in Den Haag. Hij werd welkom geheten in *De verkenner*, officieel orgaan voor de *Padvinders Beweging in Nederland*.

Hij wilde in het voetspoor van zijn vader treden en volgt daarom de opleiding op de politieschool in Schalkhaar. In die tijd wordt daar sterk geprobeerd de agenten in opleiding te interesseren en te winnen voor de zogenaamde "nieuwe orde" van het Nationaal Socialisme. Cor en vele anderen met hem laten zich daardoor niet beïnvloeden. Wel wordt het na de opleiding voor hem moeilijk om op bepaalde plaatsen de functie naar eer en geweten uit te oefenen. Ten einde raad geeft Cor zijn baan eraan.

Cor sloot zich aan bij de knokploeg van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. Hij wilde proberen naar het bevrijde zuiden te komen om zich bij het geallieerde leger te voegen. Via illegale contacten kwam hij in Strijen terecht om daar overgezet te worden. Hij werd op 25 december 1944 met nog ongeveer 15 man opgepakt bij de poging om de Moerdijk over te komen. Cor werd overgebracht naar het SD-politiebureau Haagse Veer in Rotterdam en verhoord door de SD. Hij werd vervolgens gevangen gezet in het Huis van Bewaring Noordsingel in Rotterdam.

Op 6 januari 1945 werd een Duitse militair Franz Schilar door een onbekende man doodgeschoten op de Bergweg-zuid in Bergschenhoek. De dader is daarna direct gevlucht richting Rotterdam en is nooit gevonden. Als vergeldingsactie voor deze daad heeft de bezetter op zondag 7 januari op dezelfde plaats tien jonge politieke gevangenen geëxecuteerd. Cor was één van hen.

Hij werd in 1945 begraven in Rotterdam-Crooswijk en later herbegraven op begraafplaats Nieuw Eik en Duin in Den Haag.



Cor wordt herdacht op het oorlogsmonument in Bergschenhoek (gemeente Lansingerland), dat is opgericht ter nagedachtenis aan tien Nederlandse mannen die op 7 januari 1945 op deze plaats door de bezetter zijn geëxecuteerd. Direct na de bevrijding is op de plaats van executie een eenvoudig houten kruis opgericht. Hij wordt ook herdacht op het verzetsmonument in Bergschenhoek, dat is opgericht ter nagedachtenis aan de plaatselijke verzetsstrijders die in de strijd tegen de bezetter zijn gesneuveld.



Meer informatie

[Cornelis Mink \(Ede, 22 september 1923 - Bergschenhoek/Bergweg, 7 januari 1945\) -](#)

[Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Cornelis Mink | Oorlogsgravenstichting](#)

[Stadsarchief Rotterdam | Zoeken in archieven](#)

[Stadsarchief Rotterdam | Zoeken in archieven](#)

[Bergschenhoek, oorlogsmonument - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Detail Gereconstrueerd bevolkingsregister Ede - Archieval](#)

[Diversen - Oorlogsmonumenten - - graf 1080816](#)

[Min / Monster - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Burgers, omgekomen in relatie tot verzet - De website van oorlogsslachtoffers3b!](#)

De verkenner, officieel orgaan voor de Padvinders Beweging in Nederland. november 1935

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.