



Coenraad Dijkstra werd geboren op 1 juni 1924 in Assen. Hij was de zoon van Riemer Dijkstra en Roelfje Talens. Hij had een oudere zus Geertje (1923). Hij kwam uit een Nederlands Hervormd gezin.

Het gezin verhuisde naar Zwolle.

In Zwolle wordt op 1 oktober 1919 de derde Padvindersgroep opgericht. De groep was aangesloten bij de CJMV-padvinderij, onderdeel van de Christelijke Jonge Mannen Vereeniging (CJMV). Frits Huysman was de eerste hopman van de groep en was in 1920 lid van de oprichtingscommissie van de CJMV-padvinderij. Groep III zou later naar hem vernoemd worden. De CJMV-padvinderij gaat in 1935 over in De Nederlandsche Christelijke Vereeniging van Padvinders (NCVP). Zowel de CJMV-padvinderij als de NCVP waren aan de NPV gelieerd in federatief verband.

Coenraad werd in mei 1937 welkom geheten als verkenner bij de Huysmangroep in Zwolle in *De verkenner, officieel orgaan voor de Padvinders Beweging in Nederland*.

Aan het begin van de oorlog woonde hij aan de Veenestraat. In 1943 werkte hij als kantoorbediende bij Van Gend & Loos in Zwolle. Hij werd op 26 november 1943 op last van een Duitse instantie ontslagen omdat hij zich niet had gemeld om bij de Duitse Reichbahn te gaan werken. Coenraad was ondergedoken in Nijverdal. Op 10 juli 1944 was hij met de auto onderweg van Almelo naar Zwolle om valse persoonsbewijzen weg te brengen. Hij werd onderweg door landwachters gearresteerd en werd gevangen gezet in Deventer en Arnhem. Daar werd hij door de Sicherheitsdienst verhoord. Hierna ging hij naar Kamp Amersfoort. Hij kreeg nummer 6011. Tussen 29 augustus 1944 en 8 september 1944 zat hij daar gevangen.

Hierna werd hij overgebracht naar concentratiekamp Neuengamme, waar hij op 10 september aankwam. Op 19 september is hij met een groep van 1200 gevangenen op transport gezet naar kamp Husum-Schwesing in Schwesing (Engelsburg). Daar moest hij graafwerkzaamheden verrichten. Coenraad overleed, mogelijk als gevolg van dysenterie, op 10 november 1944 in Husum. Hij werd, samen met een medekampgenoot, begraven op de Oostbegraafplaats bij de Lutherse Kerkgemeente in Husum.



Op 12 augustus 1960 werd Coenraad herbegraven op Nationaal Ereveld Loenen.

Zijn vader deed in juli 1945 een oproep in de krant om meer te weten te komen over het lot van zijn zoon. Op 19 juli plaatste de familie een advertentie in de krant, nadat het bericht ontvangen was dat Coenraad was omgekomen.

## Meer informatie

*De verkenner, officieel orgaan voor de Padvinders Beweging in Nederland. Mei 1937*

[Coenraad Dijkstra \(Assen, 1 juni 1924 - Neuengamme \(D, Neder-Saksen\)/Husum-Schwesing, 10 november 1944\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Coenraad Dijkstra | Digitaal Monument Neuengamme](#)

[Coenraad Dijkstra | Oorlogsgravenstichting](#)

[Coenraad Dijkstra | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Search for documents in the Arolsen Archives](#)

[Dessing / Dijkwel - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Het Grote Gebod = NECROLOGIE](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.