



Jhr. Constant Johan Adriaan (Coen) de Ranitz is geboren op 3 april 1905 in Den Haag. Hij was de zoon van jhr. Sebastiaan Mattheüs Sigismund de Ranitz (1866-1936) en Anna Nannette van Iterson (1871-1954). Zijn ouders trouwden in 1893 in Leiden. Hij had twee broers Sebastiaan Mattheus Sigismund (1897) en Jan Cornelis (1899).

Zijn vader was bestuurslid van de afdeling Leiden van de NPV en zijn boertje Sebastiaan was verkenner. In 1915 was hij patrouille leider bij de Tijgerpatrouille.

Na het gymnasium in Den Haag studeerde Coen rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1938 promoveerde hij in de rechtsgeleerdheid. Van 1932 tot 1948 was hij werkzaam op verschillende ministeries in Den Haag.

De Ranitz kwam tijdens de oorlog een aantal keer in de problemen met de bezetter. Hij werd gearresteerd vanwege hulp de aan Engelandvaarders en de belediging van het Duitse Rijk en zat van 7 april 1941 tot 20 juli 1941 gevangen in het Oranjehotel in Scheveningen. Hierna werd hij gedeporteerd naar Duitsland, waar hij tot november 1942 onder andere gevangen zat in Kleef, Düsseldorf en Duisburg.

Van mei 1944 tot april 1945 was hij werkzaam bij de dienst speciale hulpverlening voor politieke gevangenen, als gedelegeerde van het Nederlandse Rode Kruis. Na de oorlog hechtte hij als voorzitter van de Stichting Oranjehotel grote waarde aan de oorlogsherdenking en de viering van bevrijdingsdag.

Hij trouwde in Den Haag in 1945 met jonkvrouw Ariane Margaretha de Brauw (1911 - 1981). Het paar bleef kinderloos. Zijn vrouw was van 1934 tot 1940 hofdame van prinses Juliana. Het echtpaar was persoonlijk bevriend met Juliana en Bernhard. In 1948 werd De Ranitz bij Koninklijk Besluit benoemd tot burgemeester van Utrecht. Tijdens zijn burgemeesterschap werd Utrecht uitgebreid met de voormalige gemeente Zuilen en met delen van omliggende gemeenten.

Op 23 april 1949 werd hij geïnstalleerd als ere-voorzitter van de afdeling Utrecht van de Nederlandse Padvinders. Hij was daarnaast lid van de Raad van de Vereniging van het NPV. Zijn vrouw werd op dat moment ere-presidente van de afdeling Utrecht van het Nederlandse Padvindsters Gilde. In 1952 was hij aanwezig bij de opening van het nieuwe padvindershoofdkwartier in het voormalige Zendingshuis op het Jansveld. Huize Witteveen, vernoemd naar de voorzitter van de stichting Het Utrechtse Padvindershuis dhr G. Witteveen sr. In het huis kwam de NPG, Katholieke verkenners en de NPV samen. Hij zwaaide in 1951 het Nederlands Contingent naar de 7<sup>e</sup> Wereld Jamboree in Bad Ischl, Oostenrijk, uit. Bij de

herdenking van de honderdste geboortedag van Lord Baden Powell in de Utrechtse Dom werd hij, in aanwezigheid van Koningin Juliana, onderscheiden met een Gouden Jacobstaf.

In 1970 ging De Ranitz met pensioen. Op 28 april 1970 kreeg hij de zilveren erepenning van de gemeente Utrecht. Hij overleed op 24 februari 1983 in Driebergen-Rijsenburg. Hij was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau en ontving het Erekrus Huisorde van Oranje. Hij was daarnaast ereridder van de Johanniter Orde.

### Meer informatie

[Gedenkboek-oranjehotel-namenlijsten-van- 103.pdf](#)

[Constant Johan Adriaan de Ranitz | Digitaal Namenregister Oranjehotel](#)

[Nieuw Utrechtsch dagblad » 22 apr 1949 - Art. 15 | Delpher](#)

[Nieuw Utrechtsch dagblad » 25 apr 1949 - Art. 19 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 31, 1948-1949, no. 9, 1949 » 1949-06 - Pag. 12 | Delpher](#)

[Nieuw Utrechtsch dagblad » 18 sep 1952 - Art. 29 | Delpher](#)

[De Telegraaf » 25 feb 1957 - Art. 139 | Delpher](#)

[Constant Johan Adriaan de Ranitz \('s Gravenhage, 3 april 1905 - locatie onbekend, 24 februari 1983\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Jhr.Mr. C.J.A. \(Coen\) de Ranitz | Parlement.com](#)

[Coen de Ranitz - Wikipedia](#)

[BS Overlijden Sebastiaan Mattheus Sigismund de Ranitz op 18 december 1936 te Leiden » Open Archieven](#)

[Sebastiaan Mattheus Sigismund de Ranitz](#)

[Gezinskaart van Sebastiaan Mattheus Sigismund de Ranitz \(1833-1909\) – Greets genealogie](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 1, 1915, Deel: Speciaal Voorjaarsnummer, no. 3, 1915 » 1915-05 - Pag. 5 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 1, 1915, no. 2, 1915 » 1915-04 - Pag. 1 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 1, 1916, no. 11, 1916 » 1916-01 - Pag. 43 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 2, 1916, Deel: Speciaal Voorjaarsnummer, no. 14, 1916 » 1916-04 - Pag. 1 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 3, 1917, no. 26, 1917 » 1917-04 - Pag. 38 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.