



Nicolaas Johannes (Co) van Moorselaar is geboren op 23 oktober 1920 in Utrecht. Hij was de zoon van Nicolaas van Moorselaar en Aaltje Vlug.

Hij was voor de oorlog scout en scoutsleider bij groep 10 in Utrecht.

Tijdens de oorlog moest Co onderduiken. Hij werd actief in het verzet en was lid van een verzetsgroep in Bilthoven. Hij was commandant van deze groep van de Binnenlandse Strijdkrachten en had de schuilnaam Bakker. De laatste actie van de Binnenlandse Strijdkrachten bij De Bilt vond plaats op 3 april 1945 op de Soestdijkerweg, richting Soestdijk, even voorbij het kruispunt met de Dolderseweg. Co kreeg de opdracht om een doorkomend munitietransport te voorzien van springladingen. De 5 leden van de groep stelden zich op aan weerszijden van de Soestdijkerweg. Co en zijn mede BS lid werden ontdekt waarop Co een salvo gaf met zijn stengun. De vijf verzetsstrijders vluchtten en doken onder. Later bleek dat één SS'er werd gedood en de ander zwaargewond raakte. Als represaille werden op 5 april tien "Todeskandidaten" uit de gevangenis in Utrecht opgehaald en op de plaats van het vuurgevecht gefusilleerd. Ter nagedachtenis is er een gedenkteken opgericht, even ten westen van de tegenwoordige camping.



Co trouwt op 2 oktober 1945 in De Bilt met Greta Gepkea Hopma. Ze kregen vier kinderen. Hij vertrok als militair naar Nederlands Indië.

Na de oorlog werd hij in 1951 groepsleider van een Scoutinggroep in Nijmegen en later van een scoutinggroep in Velp. In 1960 werd hij lid van de Kring Arnhem van de Oud Padvinders Vereniging (OPV). Hij werd voorzitter van de Oud Padvinders Vereniging in 1973.

Voor zijn verzetswerk ontving hij het Verzetshedenkingskruis. Hij is overleden op 4 oktober 1978.

## Meer informatie

[Geboorte Nicolaas Johannes van Moorselaar op 23 oktober 1920 te Utrecht » Open Archieven](#)

[Nicolaas Johannes van moorselaar \(overleden\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

boek: *Bezet en Verzet – de Bilt en Bilthoven in Oorlogstijd* door drs. J.C. Brummen

Mededelingen OPV – 1973 september

[Personen \(Het Utrechts Archief\) - Het Utrechts Archief](#)



[Home - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Verzetshedenkingskruis : L t/m N \(geni.com\)](#)

[Enthoven, verzet Den Dolder 1940 - 1945 - Geheugen van Zeist](#)

[Den Dolder, monument aan de Soestdijkerweg - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[DBG-Het-verzet-in-onze-gemeente.pdf \(historischekringdebilt.nl\)](#)

[DBG-De-B.S.-Groep-De-Bilt-1943-1946.pdf \(historischekringdebilt.nl\)](#)

[Nicolaas Johannes van Moorselaar \(????-1978\) » Stamboom Abbring » Genealogie Online](#)



### ***Ken uw Bestuur***

Hierboven ziet U een foto, waarvan de linkse figuur onze voorzitter, Co van Moorselaar, is en de rechtse onze secretaris, Henk Yperlaan. Dat laatste gezicht moet U maar even in herinnering houden, want hij komt in een volgend nummer van "Mededelingen" aan de beurt.

Onze voorzitter heeft tijdens het interview (!) zorgvuldig vermeden zijn leeftijd te vermelden, maar een beetje denkwerk levert op, dat hij een goede vijftiger moet zijn.

Hij begon zijn loopbaan als werknemer in de Utrechtse groep 10 van de NPV, waar hij het tot vaandrig bracht. En toen kwam de oorlog en moest zowel hij als de padvindsbeweging onderduiken.

Na de oorlog ging Co van Moorselaar, zoals zovelen van ons, een tijdlang naar het voormalig Nederlands Indië, maar in 1951 dook hij in Nijmegen als groepsleider weer op. Daarna volgde een verhuizing naar Velp, waar hij ook nog een tijdje groepsleider was.

In 1960 werd van Moorselaar lid van de Kring Arnhem van de OPV. Hij zag kans om tot 1973 zijn licht onder de OPV-koremaat te verstoppen, maar in dat jaar werd hij door de kring Arnhem voorgesteld als kandidaat voor het voorzitterschap van het landelijk bestuur en hij werd prompt verkozen. Hij heeft zijn sporen op het gebied van verenigingsbesturen echter wel verdiend, getuige zijn optreden voor de T. V. als bestuurslid van Philadelphia (een vereniging, die zich bezighoudt met gehandicapten).

Co van Moorselaar hoort qua postuur tot de "vol-slanken"; hij is dan ook een gezellige eter, die een bijzondere voorkeur heeft voor Indische rijsttafel. Het "dagelijks brood" (en die rijsttafel) verdient hij als makelaar.

Hij is getrouwd en de familie van Moorselaar heeft 4 kinderen, 2 jongens en 2 meisjes.

Dit is dan een klein portretje van onze voorzitter, die vol enthousiasme aan zijn taak is begonnen en waarvan we hopen, dat hij onze vereniging in de komende jaren omhoog zal stuwen in de vaart van Scouting.

AB

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.