

Abraham (Bram) Hendrik Kuchler is geboren op 23 augustus 1919 in Vlaardingen. Hij was de zoon van Hendrik Kuchler en Dirkje Ditewig. Bram werd rijwielmonteur.

Hij werd in november 1935 als verkenner bij de Willem de Zwijgergroep in Vlaardingen welkom geheten in *De verkenner, officieel orgaan voor de Padvinders Beweging in Nederland*.

Hij sloot zich aan bij de Geuzen. Deze verzetsgroep was opgericht door Bernardus IJzerdraat. Naast Jakob waren meerdere scouts aangesloten bij de Geuzen zoals Jan Kijne, scout in Schiedam en Vlaardingen, Jacob Stolk, scoutsleider van de 13e groep in Rotterdam, Jakob Stoel, assistent welpenleiding bij groep 9 Kaljé in Amsterdam en Jan van der Linden, welpenleiding bij de 1e groep in Delft. De organisatie is echter te open en te veel mensen weten ervan. De Geuzen worden één voor één opgepakt door de Duitsers die er een groot showproces van maken. Bram werd op 21 februari 1941 gearresteerd en overgebracht naar Rotterdam. Vanuit daar werd hij nog dezelfde dag doorgestuurd naar het Oranjehotel in Scheveningen. Op 8 april 1941 worden 156 Geuzen naar concentratiekamp Buchenwald gestuurd. Of Bram hier ook bij zat is niet bekend.



NAAM (bloklett.) KUCHLER
Voorn.: Abraham Hendrik
Geb. 23-8-1919 te Vlaardingen.
Beroep: rijwielhersteller.
Woonplaats: Vlaardingen.
Nader adres: Callenburgstraat 60.
Nationaliteit: Nederlanders.
Arr.no 440. Zie ook: A 1060/1940.
In bewaring voor: Lich. Politie.
Ingesloten op: 21-2-1941.
Vertrokken op: 21-2-1941
naar: Scheveningen.
Reden v. aanhouding: „Pens“?
Bijzonderheden:

Bram is overleden in Vlaardingen op 10 oktober 1988.

Meer informatie

[De Geuzen: het eerste slachtoffer valt al vóór 13 maart 1941 - Geschiedenis van Vlaardingen](#)

[Abram Hendrik Kuchler \(1919-1988\) » Van der Ende stamboom » Genealogie Online](#)

[Abraham Hendrik Kuchler \(Vlaardingen, 28 augustus 1919 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Details Database](#)

[Stadsarchief Rotterdam | Zoeken in archieven](#)

[Kroon / Kwist - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

Boek De Geuzen van 1940, A.M. Overwater

[gedenkboek-oranjehotel-namenlijsten-van- 103.pdf](#)

De verkenner, officieel orgaan voor de Padvinders Beweging in Nederland. November 1935

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.