



Lambertus (Bertus) Johannes Zandvliet is geboren op 12 november 1906 in Deventer. Hij was de zoon van Hendrik Jan Zandvliet en Arendina Bijsterbosch.

In 1927 wordt in Deventer groep 2, de President Steyngroep opgericht. Bertus was één van de oprichters. Daarvoor was hij al twee jaar voortrekker. Hij begon als vaandrig en werd in 1930 Hopman. In dat jaar volgde hij ook de Gilwell cursus. In 1931 kreeg hij zijn volmacht als groepsleider en hopman.

Op één van de oudste foto's van de scouts in Deventer zit hopman Zandvliet in het midden.

De Scoutingactiviteiten komen door de Tweede Wereldoorlog op een laag pitje te staan omdat een deel van de leiding wordt gemobiliseerd. Hopman Zandvliet is actief in het Korps Luchtwachtdienst.



Toen Scouting op 2 april 1941 door de Duitsers verboden werd, werden diverse mensen opgepakt en gevangen gezet. De leiding van de Deventer Padvindergroepen werd van huis gehaald en voor verhoor naar het politiebureau gebracht. Het was de bedoeling om naar de SD in Enschede te gaan, maar er was geen vervoer. Omdat er dames bij waren werden de leiders niet opgesloten in de Boreelkazerne. Dr. Bruins werd tijdens zijn spreekuur weggehaald, maar vanwege een 'noodgeval' na een paar uur al weer vrijgelaten. Alle leiding van de Deventer groepen wordt gearresteerd. Na een dag op het politiebureau vastgezet te hebben en nadat iedereen verhoord is, worden ze vrijgelaten. Bij alle leiders wordt huiszoeking gedaan en alle wat op de padvinderij betrekking heeft (en gevonden wordt), wordt in beslag genomen. Er wordt ook bij hopman Zandvliet huiszoeking gedaan en veel materiaal van de groep wordt in beslag genomen.

De leiding van de Deventer groepen kwam tijdens de oorlog enkele malen in het geheim bijeen op St. Jorisdag en er vindt zelfs een reünie van oud arrestanten plaats. Tijdens de oorlogsjaren houdt Zandvliet informeel contact met de leiding. Daarnaast houdt hij zich ook bezig met het verspreiden van de illegale krant Trouw. Hij krijgt ook wel eens bezoek van Oom Dick die 'doof is en ook een beetje hees'. Achteraf blijkt hij een Engelse piloot te zijn.

Direct na de oorlog komt de groep weer bij elkaar. De toeloop van leden is zo groot dat er een paar jaar twee verkennersroepen bestaan, waarvan één onder leiding van Hopman Zandvliet. Hij bleef hopman tot 1955 en groepsleider tot 1963. Daarna werd hij benoemd als



Ere hopman. Hij ontving in 1957 de Zilveren Jacobsstaf van Scouting en een jaar later werd hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Bertus is overleden op 3 september 1993 in Deventer

De stam van de groep wordt in 1979 de Hopman Zandvliet stam genoemd

Meer informatie

Boek Deventer Pionieren en wrikken, 75 jaar Scoutinggroep president Steyn, Ilpe de Graaf 2005.

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 15, 1931, no 1, 1931 » 1931-01 - Pag. 6 | Delpher](#)

[View file | Nationaal Archief](#)

[Scouting Steyn - Deventer](#)

[Dutch Helpers, ZAALBER to ZYTHOFF | WWII Netherlands Escape Lines \(wwii-netherlands-escape-lines.com\)](#)

[Database - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[President Steyngroep - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[Onderscheiding Lambertus Johannes Zandvliet \(in het jaar 1815-1993\) » Open Archieven](#)

[Geboorte Lambertus Johannes Zandvliet op 12 november 1904 te Deventer » Open Archieven](#)

[Deventer dagblad » 28 mei 1960 - Art. 37 | Delpher](#)

[Deventer dagblad » 24 apr 1948 - Art. 13 | Delpher](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.