



Lambertus (Bert) Paulus Braakman is geboren op 31 maart 1926 in Leiden. Hij was de zoon van Hermanus Antonius Braakman (1888-1958) en Elizabeth Carolina Blijdestijn (1888-1927). Ze trouwden in Leiden op 1 augustus 1917 en kregen zes kinderen. Lambertus had twee broers, Karel (1918) en Johannes (1921). Hermanus hertrouwde, na het overlijden van zijn vrouw, in 1929 met Catharina Jozephina Jorna (1891) en ze kregen nog drie kinderen. Het gezin was katholiek en hun vader had een groothandel in textiel.

In 1933 werd in de Hartebrugkerk (parochie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen) de katholieke Sint Franciscusgroep opgericht. Aalmoezenier was pastoor P. Arnoldus Smitz en H.A. Aalders werd hopman. Alle kinderen Braakman waren actief bij Scouting. De jongens waren verkenner bij de katholieke Sint Franciscusgroep. Ze zaten ook in Leiderdorp op tennis.

Zijn vader was te oud om opgepakt te worden voor de Arbeitseinsatz, maar Lambertus en zijn broers hadden wel de leeftijd om opgeroepen te worden. Lambertus woonde tijdens de oorlog nog thuis en dook thuis onder. Op zolder achter de stellingen waar de stoffen van de groothandel werden opgeslagen, lagen twee matrasjes, voor als er razzia's zouden komen. Broer Karel trouwde in 1943 en ging wonen in Rhenen. Na de Slag om Arnhem werd het stadje geëvacueerd en hij vluchtte met zijn vrouw en pasgeboren kind op de fiets naar Leiden. Omdat hij ook opgepakt kon worden om als dwangarbeider tewerkgesteld te worden, dook hij ook in het huis van zijn ouders onder.

Mogelijk dat de twee broers ook actief waren in het verzet. Hun halfzusje Ria moest wel eens briefjes rondbrengen. Deze waren verstopt in een zakje in haar onderjurkje. Ze moest als kind, zogenaamd een beetje spelend, naar de voordeur. Ze werd dan naar binnen gehaald en dan bracht ze een briefje naar binnen.

Na de oorlog nam Bert, samen met zijn broer Johannes, de zaak van hun vader over.

Bert overleed op 31 mei 2021 in Oegstgeest.

Meer informatie

[Hermanus Antonius Braakman \(1888–1958\)](#)

[BS Huwelijk Karel Johan Braakman & Hermanus Antonius Braakman & Elizabeth Carolina Blijdestijn & Alida Johanna Wilmink & Jacobus Bernardus Wilmink & Geertruida Wilhelmina Maria Frederika Vlekke op 11 augustus 1943 te Leiden, Rhenen » Open Archieven](#)
[Huwelijk Nicolaas Johannes Wilhelmus Versteeg & Hermanus Antonius Braakman & Catharina Bernardina Hendriks & Elizabeth Carolina Blijdestijn & Antonia Paula Maria Versteeg & Johannes Aloysius Braakman op 19 mei 1944 te Groningen » Open Archieven](#)
[Verhalen: Boodschappen deden we bij de katholieke slager, bakker en melkhandel](#)
[Bert \(Lambertus Paulus\) Braakman † 31 mei 2021 • overlijdensbericht en condoleances - Mensenling](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.