



Bartholomeus (Bep) Johannes Cornelis van Kooten is geboren op 12 december 1914 in Laren. Hij was de zoon van Cornelis van Kooten en Klara Willebrorda Johanna Aalst.

In 1931 werd in de Sint Vitusparochie in Bussum de Katholieke Sint Hubertusgroep opgericht. Hun eerste bijeenkomsten hielden ze op de zolder van villa Columbia aan de Nieuwe 's Gravelandseweg. Na verschillende andere locaties kregen ze in 1934 hun eigen gebouw aan de Plaggenweg bij de Zandzee. Henri Vroom, Jan van Straelen, Beb van Kooten, Frans Schütte en Willy Visser waren verkenner bij deze groep. Midden jaren '30 werden ze voortrekker bij de St. Hubertusstam. Frits Kreyts was hopman van de groep. Hij werkte voor Vroom en Dreesman. Vlak voor de opening van het nieuwe gebouw in 1934 kwam hij om bij een verkeersongeluk en werd later opgevolgd door Herman Post. De Hubertus had goede contacten met de Ericagroep. Ze hielden op St. Jorisdag (23 april) gezamenlijk een vlaggenparade. In 1937 nam de groep deel aan de 5^e Wereld Jamboree in Vogelenzang.

Frans en Willy werden in 1936 opgeroepen als dienstplichtige. Ze waren op dat moment beiden kantoorbediende. Ze werden opgeleid voor de motorartillerie en daarna ingelijfd bij het 12^e Regiment Motorartillerie. Omdat dit regiment verhuisde van Naarden naar Ede vertrokken ze daarheen. De verhuizing van Frans en Willy en het verbod op Scouting op 2 april 1941 maakte geen einde aan de onderlinge vriendschap. De contacten bleven bestaan en men vond elkaar weer in het verzet.

Bep was niet alleen actief binnen Scouting, maar was ook lid van de Gooische Rugby Club. In 1934 werd hij aangesteld als captain van het eerste vijftiental. Hij bleef lid tot 1940.

Hij volgde een opleiding tot sportinstructeur en na zijn studie werd hij hoofd docent bij de opleiding van jonge mijnwerkers voor de Oranje Nassau mijn in Limburg. Bep van Kooten was tijdens de mobilisatie dienstplichtig onderofficier. Hij werkte bij het Bureau Ontwikkeling en Ontspanning van de Generale Staf.

Hij trouwde op 28 augustus 1939 in Hilversum met Theodora Maria Casander (1914-1983). Ze kregen twee zoons, Ignaas (1940), Wido (1942) en een dochter.

In de bezettingstijd raakte hij betrokken bij de ondergrondse LKP (Landelijke Knokploegen). Hij was de oprichter en stuwende kracht van de verzetsgroep Zuid. In september 1944 was hij de adjudant van Jacques Crasborn, de provinciaal commandant van de ondergrondse KP (Knokploegen) in Limburg. Diens commandant "Frank" (schuilnaam van Johannes A. van Bijnen) stuurde op 15 september 1944 Bep van Kooten naar prins Bernhard, de bevelhebber van de pas opgerichte Nederlandse Strijdkrachten, die toen in Brussel verbleef. Hij moest orders gaan halen over de verdere deelname van het verzet aan de oorlog, na de bevrijding.

Prins Bernhard vertelde hem over zijn plannen voor de opbouw van de Binnenlandse Strijdkrachten. Hij gaf hem de opdracht om in het bevrijde Zuid-Limburg uit het verzet een gevechtseenheid te vormen. Een schriftelijke bevestiging volgde op 19 september 1944. En ook de benoeming van Van Kooten tot commandant van de op te richten eenheid. Nog die zelfde dag begon Van Kooten met het uitvoeren van zijn opdracht.



Uit de verzetsstrijders – burgers, meestal zonder militaire opleiding en slecht gekleed, bewapend en uitgerust – smeedde hij in korte tijd de “Koninklijke Stoottroepen der Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten in Limburg”. Door zijn grote enthousiasme en uitstekende organisatorische talenten wist hij zijn geringe militaire ervaring goeddeels te compenseren. Zo'n 10 maanden later, op 7 juli 1945, werd de inmiddels tot majoor bevorderde Van Kooten commandant van het Oorlogsregiment Stoottroepen, wat hij tot 15 april 1946 bleef.



Na de oorlog nam Bep van Kooten als lid van het KNIL deel aan de acties in Indonesië. Hij overleed op 20 juni 1979 in Hilversum.

Op de Johan Willem Frisokazerne in Assen zijn gebouwen vernoemd naar de grote mannen uit de begintijd van de Stoottroepen. Zo is er ook een gebouw vernoemd naar Bep van Kooten. Voor de vele diensten die hij het Amerikaanse leger verleende werd hij door President Eisenhower onderscheiden als officier van de Legion of Merit (USA) en ontving hij de Bronze Star,

Meer informatie

[Jan van Straelen - Wikipedia](#)

[De Maasbode » 30 aug 1939 - Art. 133 | Delpher](#)

[De Telegraaf » 26 apr 1983 - Art. 302 | Delpher](#)

[De Gooi- en Eemlander : nieuws- en advertentieblad » 20 mei 1940 - Art. 81 | Delpher bht17_2b.pdf \(historischekringbussum.nl\)](#)

[250b Gevangenen in Nederland \(NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies\) - NIOD](#)

[Een bijzondere Gooier: Bep van Kooten - De historie van RC 't Gooi](#)

[Koolhaas / Kox - Stichting Neerlandisch Verzetsmonument](#)

[Het verborgen Front - 7 h7.pdf](#)

[Het verborgen Front - 6 h6-2.pdf](#)

[Het verborgen Front - 9 h9.pdf](#)

[Foto's prins Bernhard en Bep van Kooten](#)

[Bossche Encyclopedie | Bartholomeus Johannes Cornelis van Kooten \(1914-1979\)](#)

[Bep van Kooten \(Bartholomeus Johannes Cornelis\)](#)

[Laren - St. Janskerkhof - - graf 306490](#)

[Bartholomeus Johannes Cornelis van Kooten \(1914-\) » Stamboom Ottenhoff - Schilder » Genealogie Online](#)

[Onderscheiding Bartholomeus Johannes Cornelis van Kooten \(uit de periode 1815-1993\) »](#)
[Open Archieven](#)
[Legioen van Verdienste \(Verenigde Staten\) - Wikipedia](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.