

Arie Hermanus van der Does is geboren op 18 december 1919 in Vlaardingen.

In november 1935 werd hij als verkenner welkom geheten bij de Prins Mauritsgroep in Vlaardingen in *De verkenner, officieel orgaan voor de Padvinders Beweging in Nederland*.

Hij was in de oorlog ijzerwerker op een scheepswerf in Vlaardingen. Hij woonde op de 2e van Leyden Gaelstraat.

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Naam (bloklett.):     | VAN DER DOES             |
| Voorn.:               | Arie                     |
| Geb.:                 | 18-12-19 te Vlaardingen  |
| Nationaliteit:        | Ned.                     |
| Beroep:               | Scheepswerf              |
| Woonplaats:           | 2e v. L. Gaelstraat Vla. |
| Nader adres:          | Vlaardingen              |
| Arr. No.:             | 3904 Zie ook:            |
| In bewaring voor:     | Gp. 10                   |
| Ingesloten op:        | 12-8-1943                |
| Vertrokken op:        | 13-8-1943                |
| Naar:                 | Ommen                    |
| Reden van aanhouding: | Ommen                    |
| Bijzonderheden:       |                          |
| Aanschrijfadres:      | a. b.                    |
| Geschreven per:       | 13/8                     |

Op 12 augustus 1943 is Arie Hermanus van der Does door groep 10 gearresteerd in Rotterdam en zat een nacht opgesloten in het Huis van Bewaring Noordsingel in Rotterdam. Op zijn arrestatiekaart staat: *In bewaring voor: Groep 10*. Groep 10 was oorspronkelijk een Inlichtingendienst in Rotterdam die in september 1942 werd opgeheven en een apart deel van de recherche werd. Groep 10 was verantwoordelijk voor het opsporen en arresteren van Joden, communisten, verzetsdeelnemers, illegale werkers en onderduikers in Rotterdam, Dordrecht, Gouda en de Zuid-Hollandse eilanden. Politieagenten van Groep 10 waren daarom vaak doelwit van aanslagen door het gewapend verzet. De Groep zat op bureau Haagse Veer en bestond uit ongeveer dertig tot vijftig Rotterdamse politieagenten die fanatieke nationaalsocialisten waren.

Op 13 augustus 1943 is Arie getransporteerd naar kamp Erika in Ommen. Kamp Erika was tijdens de Tweede Wereldoorlog een strafkamp in de bossen van Ommen op het landgoed van Baron van Pallandt. Het was gevestigd op de flanken van de Besthmenerberg, de plaats waar voor de oorlog de 'Sterkampen' van de theosofische beweging werden gehouden.

### Meer informatie

[Stadsarchief Rotterdam | Zoeken in archieven](#)

[Arie Hermanus van d. Does \(Vlaardingen, 18 december 1919 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

*De verkenner, officieel orgaan voor de Padvinders Beweging in Nederland*, december 1935

[Kamp Erika - Wikipedia](#)

[Groep 10 - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.